

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

29. årgang · Nr. 4 · juni - juli 2024



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.

Indleveringsfrist:

Første mandag i ulige måneder.
Artikler mm til bladet sendes på
farup@farupsogn.dk

**Billeder til artikler mm bedes sendt
som separate filer.**

Redaktionen:

Kristian Kyndi
Erling Pedersen
Tine Bøge Pedersen
Gert Vejlgaard
Medlem af menighedsrådet

Layout og opsætning:

Kongebå Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Forside: Motivet er malet af Jeppe
Oldenburg Christensen, Farup.
Fremstillet i 2 udgaver - et sommer-
og et vintermotiv, som anvendes efter
årstid.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

Juni

4.	Kl. 18.45	Besøg på Woodupp, afgang fra Farup Fælled
8.	Kl. 08.00 – 12.00	Arbejdsdag i Farup Fælled
10.		Flugtskydningskursus, Jagtforeningen
18.	Kl. 18.00	Trænermøde i Farup Fælled, FSBG gymnastik
18.	Kl. 19.30	Planlægning Landsbyfest i Farup Fælled
19.	Kl. 13.00 - 20.30	Sogneudflugt, afgang fra Farup Fælled, Menighedsrådet
23.	Kl. 18.00	Sankthansaften, Farup Kirkevej 18

Juli

Ingen arrangementer

August

9.		Udflugt til Korsholm Skydearena, Jagtforeningen
14.	Kl. 19.00	Koncert i Farup Kirke med "Byens Hotel"
16.-17.		Landsbyfest

September

8.	Kl. 14.00	Høstgudstjeneste i Farup Kirke. Kaffe og kage i Kirkehuset.
----	-----------	--

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her er også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen.

SMS – kæden

Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet,
send sms til 50763090.

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden tirsdag i ulige måneder.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fælled.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



INFO FRA



FARUP FÆLLED

Frivilligfest for Farup Fælled d. 5. april

Hold nu op, hvor er det en fornøjelse at være sammen med så mange gode folk i Farup, som på frivillig basis bidrager til, at vores Fælled præsenterer sig så flot, som den gør.

Som nyt medlem af bestyrelsen havde jeg fornøjelsen af at være med til frivilligfest i Fælleden fredag d. 5. april for første gang. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til, kun at jeg var sikker på, at det ville blive hyggeligt.

Godt 20 frivillige fra det store hjælperkorps dukkede op. Vi startede med, at formand Dorte Pedersen takkede for den store indsats, hvorefter vi sang 'Når vinteren rinder i grøft og i grav' - faktisk så taget på den lille sal lettede. Derefter hyggede vi os med den lækreste treretters-menu fra Vilslev Kokken, mens snakken gik lystigt hen over bordene. Så lystigt, at vi fuldstændig glemte at tage billeder fra aftenen, så dem må I tænke jer til.

På bestyrelsens vegne vil vi endnu engang sige tak for indsatsen, og vi ser frem til et nyt år.

Trine B.

Fælles arbejdsdag i Fælleden

Bestyrelsen for Farup Fælled vil gerne invitere til arbejdsformiddag. Det har før været afholdt først på året,

men da vi er i den heldige situation, at huset er lejet rigtig meget ud, er der først mulighed for at gøre det d. 8. juni kl. 08.00 - 12.00.

Årets primære arbejdsopgaver er:

- Maling af gang
- Maling af store sal
- Hovedrengøring af køkken
- Optimering og indretning af grovkøkken
- Hjemløse bolde og balloner fjernes fra varmepaneller

Vi slutter af med fælles frokost. I slutningen af maj bliver der tilmelding via Facebook. Vi lover, at ingen bliver arbejdsløse, og håber at se rigtig mange fra sognet.

Trine B

Planer for pladsen foran Fælleden

Vi modtog jo sidste år en stor arv fra Villy Lønne. På generalforsamlingen vedtog vi primært at bruge pengene til en forskønnelse af pladsen foran Fælleden samt forbedringer på legepladsen. Vi har nedsat en gruppe bestående af bestyrelsen i Fælleden, Jens fra ungdomsklubben og Rikke fra borgerforeningen, og de arbejder på projektet.

Vi er ved at indsamle tilbud fra 3 forskellige leverandører af legepladser, og efterfølgende laver vi et projektoplæg, som vi kan sende til fonde. Det er nemlig vores plan at få så meget som muligt ud af de penge, som Villy så gavmildt har efterladt os, og det ved at lave et supergodt projektforslag, som vi kan få fonde til at give penge til, fordi vi selv har så mange penge, vi selv kan skyde i.

Der er desuden kommet et forslag om køb af en hjer-testarter, hvilket vi også synes er en god ide, så det arbejder vi også på.

Dorte Pedersen

Farup Fælled – Lej vores dejlige lokaler til din fest



Farupfaelled.dk

Reservation kan ske ved personlig henvendelse til Ulla Lassen,
mobil: 40 44 87 83.

Store sal: 3000 kr. (under 100 personer)
3500 kr. (over 100 personer.)
Priserne er incl. rengøring

Lille sal: 2250 kr.
Priserne er incl. rengøring

Børnefødselsdage 600 kr.
Priserne er excl. rengøring

Trænermøde for den kommende gymnastiksæson 24/25 og andre træningshold

tirsdag d. 18/6 kl. 18. i Farup Fælled

Vi planlægger den kommende gymnastiksæson i Farup, samt de andre foreningshold.

Vi ses 😊

Rikke, FSBG



Planlægningsmøde for Landsbyfesten

Famercup? Barvagt? Biltræf? Kaffe og kagebord? Børneevent? Morgengymnastik? Disko? Bål? Slikcontainer? Drinkssmagning? Tombola? Kirkekoncert? Poneyridning? Cykelløb? Familieløb?

- Hvad skal der på programmet i år???
- Hvad har du lyst til at lave til årets byfest??
- Hvad kunne være fedt at samles om til byfesten?

Kom og deltag i planlægningen af årets byfest tirsdag d. 18. juni kl. 19.30 i Farup Fælled

Nogle af ovenstående ting er jo nærmest lig med landsbyfest i Farup, men vi skal have koordineret, hvem gør hvad, og om der skal der nye initiativer på banen.

Derfor håber vi på at se dig, som gerne vil være med til at skabe Farup Landsbyfest.

Vi forventer også at se minimum en fra hver forening, så alle kan bidrage til vores festligheder i Farup.

FSBG

Koordineringsmøde

I slutningen af marts var der koordineringsmøde med deltagelse fra menighedsråd samt sognets forskellige foreninger.

Ideen med mødet er at undgå, at forskellige arrangementer afholdes på samme tidspunkt, hvorfor de forskellige foreninger og menighedsrådet præsenterer deres kendte aktiviteter for den kommende tid. De forskellige aktiviteter vil kunne ses i herværende blads aktivitetskalender på side 2, ligesom der forhåbentlig også vil være mulighed for at læse mere om de forskellige aktiviteter her i bladet.

På mødet blev der også talt om eventuelle nye aktiviteter, hvor det skal nævnes, at man arbejder på at arrangere et par besøg på lokale virksomheder, gå-ture i sognet med historiefortælling samt en studiegruppe mellem lokalarkivet og kirken. Man talte også om, at man skulle arrangere boldaften igen.

Hvis nogen har forslag og ideer til andre aktiviteter, ja så hører man meget gerne om dem.

Kristian Kyndi



GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

JUNI

Søndag den 2. juni

1. sd. efter Trinitatis
19:00 Gudstjeneste / Fernisering med et lille traktement

Søndag den 9. juni

2. sd. efter Trinitatis
10:00 Gudstjeneste

Søndag den 16. juni

3. sd. efter Trinitatis
10:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe

Søndag den 23. juni

4. sd. efter Trinitatis (Skt. Hans aften)
Ingen Gudstjeneste

Søndag den 30. juni

5. sd. efter Trinitatis
19:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe i haven ved præstegården.

JULI

Søndag den 7. juli

6. sd. efter Trinitatis
11:00 Gudstjeneste

Søndag den 14. juli

7. sd. efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste (sommerferie)

Søndag den 21. juli

8. sd. efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste (sommerferie)

Søndag den 28. juli

9. sd. efter Trinitatis
Ingen Gudstjeneste (sommerferie)

AUGUST

Søndag den 4. august

10. sd. efter Trinitatis
10:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe

Søndag den 11. august

11. sd. efter Trinitatis
19:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe

Onsdag 14. august

19:00 Landsbyfest, koncert i kirken
med "Byens hotel"

Søndag den 18. august

12. sd. efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste

Søndag den 25. august

13. sd. efter Trinitatis
11:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe

SEPTEMBER

Søndag den 1. september

14. sd. efter Trinitatis
19:00 Gudstjeneste

Søndag den 8. september

15. sd. efter Trinitatis
14:00 Høstgudstjeneste.
Kaffe og kage i Kirkehuset

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NAVNE OG TELEFONER

Sognepræst (kbf.) Tine Bøge Pedersen
tlf. 40 22 96 38
mail: tbp@km.dk
træffes ikke om mandagen

Formand for menighedsrådet Mona Vejlgård
Farup Sønderby 5, tlf. 22307717

Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Kirkeværg Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008

Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf. 24604351

Kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk



GULDKONFIRMANDER PÅ BESØG I KIRKEN

Lørdag den 11. juni - dagen før årets konfirmationer - var der fint besøg i Farup Kirke. Her mødtes de konfirmander, som stod i kirken i stiveste puds for 50 år siden. De har gjort det til en fast tradition at mødes hver femte år og har på denne måde holdt sammen i 50 år nu. Kirkens mangeårige organist Ivan Jørgensen, som også er far til den ene af konfirmanderne, spillede på orglet i dagens anledning. Tillykke til guldkonfirmanderne.



FARUP KIRKE SÅDAN LIDT FRA OVEN

Vi har haft besøg af 15-årige Silas Asboe og hans dronefly med indbygget kamera. Han har taget dette fine foto af Farup Kirke. Badet i solskinet ligger kirken midt i det skønne landskab herude mod vest, hvor horisonten er synlig hele vejen rundt.

Der er også en lille film, som vi glæder os til at vise frem.

SOGNEUDFLUGT ONSDAG D. 19. JUNI 2024

Der er afgang Kl. 13.00 fra parkeringspladsen ved Farup Fælled.

Vi starter med at køre til Videbæk Kunstmuseum, hvor der er rundvisning og kaffe

Turen fortsætter til Lønborg Kirke, hvor præsten vil fortælle om kirken, og der bliver mulighed for at komme ud på Borgbanken og nyde den skønne udsigt.

Så kører vi videre til Hodde Kro, hvor middagen venter. Vi forventer, at vi er hjemme i Farup ca. 20.30.

Prisen for hele turen er 250,- kr., som kan betales på dagen, kontant eller mobilpay.

Tilmelding til Vera Tønder på 24604351 eller mail tanderup22@gmail.com eller Mona Vejlgård 22307717 eller mail gertmona@msn.com

Sidste tilmelding er den 11. juni.

SOMMERFERIE

Sognepræst Tine Bøge Pedersen har ferie fra mandag den 8. juli til og med mandag den 29. juli.

Der er ikke gudstjeneste i Farup Kirke i dette tidsrum, men der er søndagsgudstjenester i både Sct. Catharinæ Kirke og i Ribe Domkirke.

Der henvises i øvrigt til sognepræsterne ved Sct. Catharinæ Kirke:

Kevin Asmussen, tlf: 75 43 11 56; mail: koa@km.dk

Helene Dam, tlf: 23 32 88 18; hd.stift@city.dk

eller til kirkekontoret, tlf: 75 42 03 50; mail: ssp@km.dk

Kirkebogen for Farup Kirke

Kirkebogen er navnet på den bog, som alle borgere i et sogn er indskrevet i. Det var Christian den 4., som helt tilbage i 1645 indførte Kirkebogen som en måde at holde styr på, hvem der boede i sognene i Danmark: Børn, der blev født og døbt og hvem deres forældre var. Ægteskaber, som blev indgået, og hvem i sognene, der var afgået ved døden. Det var helt fra begyndelsen sognepræstens opgave at føre Kirkebøgerne. Engang foregik det med fjerpen og blæk, men nu om dage foregår disse registreringer jo digitalt.

I Marsk & Muld vil vi stadig gerne give et overblik over de handlinger, som har fundet sted i Farup Kirke, og det findes her i den faste rubrik ”Kirkebogen”.



Farup Kirke 12. maj 2024

Foto: Lasbo PhotoCare



KONFIRMATION:

Søndag den 12. maj 2024 var der konfirmation i Farup Kirke ved Sognepræst Tine Bøge Pedersen.

Årets konfirmander hedder: Emil Lautrup Rohr Jørgensen, Villads Magne Nielsen, Nicklas Benny Adersen Hansen, Tristan Ostermann Josefsen.

Hjerteligt tillykke med konfirmationen!



BEGRAVELSE:

Viggo Lassen (1940-2024), Farup Kirkevej, blev lørdag den 6. april 2024 begravet fra Farup Kirke.



Præstens tale til konfirmanderne

Konfirmation i Farup Kirke 12. maj 2024 v/Sognepræst Tine Bøge Pedersen

”Da jeg var barn, talte jeg som et barn; forstod jeg som et barn; tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Jeg lagde de barnlige ting bort”.

Sådan skrev Apostlen Paulus i et brev til sine nærmeste venner i den græske by Korinth. For snart 2000 år siden. Brevet handler om tro og håb og kærlighed. Og det er et af de steder i Bibelen, som det er godt at have med sig videre ud i livet. Ikke mindst, når man står på tærsklen mellem at være barn og blive voksen.

Ikke børn men heller ikke natklub

Kære Tristan, Emil, Villads og Nicklas. Kære konfirmander. I er jo ikke rigtigt børn længere, men I er heller ikke helt flyvefærdige til de voksnes rækker og kørekort og voksenløn og stemmeret og natklub; ikke endnu. Alligevel markerer Konfirmationen jo en overgang i jeres liv.

Det er måske den første store fest, jeres familier holder for jer. Udover barnedåben. Som I jo nok ikke husker meget af. Det er en stor dag i jeres liv, og en stor dag for jeres familier, venner og alle dem, der er kommet her for at fejre jer.

I er meget forskellige, men I er alle sammen topseje. I er kloge, dygtige, tillidsfulde, ret arbejdsomme (i hvert fald i mine timer), så er I også sjove. Jeg kan også her i dag afsløre, at I alle sammen kan synge; og at jeres stemmer passer ret godt sammen.

Men frem for alt, så er I gode kammerater; og det er faktisk det fineste ridderslag og det flotteste adelsmærke, man kan få. Som kammerater er i opmærksomme på hinanden, I giver hinanden plads, og I kan også grine sammen; kan jeg høre. Når præsten lige går ud af rummet for at brygge kaffe.

Alt i alt fire prægtige drenge, som er godt på vej til at blive fire ret fantastiske unge mennesker.

Jeg er sikker på, at jeres forældre og familier er ved at eksplodere af stolthed over jer! Og det er helt som det skal være!

Præstens peptalk

I er jo mit første konfirmandhold som præst, og derfor vil I også altid være noget helt særligt for mig. Så jeg har også tænkt over, hvad jeg gerne ville give jer med fra konfirmationsundervisningen: Med på vejen; på den bane under solen, som bliver jeres liv.

Jeg tænkte: Jeg fylder bare på med lidt af hvert, og så må de tage det, de kan bruge.

Den allerførste undervisningsgang i præstegårdkøkkenet, forklarede jeg så, at I som alle gode, stærke, velbevandede unge mennesker har plastiske hjerner. Det vil sige, at jeres hjerner har en næsten uendelig kapacitet og ydeevne. Så det er nu, i ungdommen, I skal lagre alle de ting, som I skal trække på i et helt langt liv.

Og I skal ikke være bange. Der er ikke nogen risiko for overload. For at hovedet skulle eksplodere. Man tager ikke skade af at proppe noget ind i hjerner og hjerter i jeres alder. Og man kan sagtens lære noget udenad også. Til senere brug.

Og det kunne I. Meget endda. Og synge kan I også. Og jeg har gået og pralet med jer ude i byen; blandt alle mine præstekolleger, fordi mine konfirmander i Farup simpelthen er så topseje.

Med et Fadervor i pagt

I har ærligt fortjent den her konfirmationsfest. Og jeg håber sådan, at I får nogle gode gaver også. Oveni i det Fadervor, som I får med fra Kirken, så I frejdigt og modigt og med hovedet løftet kan gå ud i livet. Trosbe-

kendelsen har I for længst lært udenad; den sidder lige i skabet. Og så har I fået Grundtvigs store salme med. Vi har sunget nogle vers af ”Hil dig Frelser og Forsøner” hver gang. Salmen handler om tro og om håb og om kærlighed. Og om at være et kristent menneske. Den er fuld af store ord; ikke helt nemt at forstå. Lidt svær at lukke op måske. Men den er god at have med sig til et helt liv, og så vil I måske opleve, at ordene og betydningerne åbner sig hen ad vejen.

Godmorgen-historier

Hver undervisningsgang har vi begyndt her i kirken. Med en historie. Fordi Bibelen er fuld af gode historier. Og I får jo ikke læst godnathistorie mere, for I er jo ikke børn længere. Men jeg håber, at sådan en lille morgenhistorie har været en rar måde at vågne på. En af de barnlige ting, som man vist alligevel aldrig bliver for gammel til. Og aldrig helt lægger fra sig.

Vi har holdt andagt og læst om Jesu liv som Menneskesønnen. I har med mange grin og højt humør bygget #hashtags for at få rede på profeter og himmelfugle og æselføl og farisæere og toldere og syndere og tøjter, og hvad der ellers findes af skabninger og vilde historier i Bibelen. Og I har fået hjemmebagte boller næsten hver gang. Med jordbærsyltetøj og lys pålægschokolade. Fordi I skulle have noget at stå imod med. Og I har lært Præsten, at pålægschokolade skal i køleskabet; for det er bedst sådan.

Intet er umuligt; for Gud

I har også selv været med til at udvælge salmerne i dag. Og jeres konfirmationsord. I skulle finde fire ud af en pulje på 40 citater fra Bibelen. Fire sætninger, som I gerne ville have som lige jeres konfirmationsord. I valgte ikke helt de samme, men de ord, I udvalgte, siger faktisk ret meget om, hvem I er. Og noget om, at I grundlæggende bare er nogle rigtig gode drenge. De ord, I udvalgte handlede nemlig om lys, om velsignelse, og om at passe på andre. Om at turde håbe og

åbne for det gode og om at gå ud i livet og tro på, at intet er umuligt; for Gud.

Jeg har valgt det ene ud. Som I får om lidt. Og jeg har valgt lige det af de fire, som jeg synes passede lige præcis på jer.

Tro, håb og kærlighed

Men topscoreren var et citat fra Paulus, så det får i alle sammen. Oven i hatten.

”Lad jer ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode,” lyder det.

Det er kloge ord fra den gamle apostel. Og det giver håb for verden, synes jeg, når fire unge mænd fra Vestjylland udvælger dette blandt deres favoritter som konfirmationsord.

”Lad jer ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode,”

Det er ord, som er gode at have med sig ud på livets vej. Ligesom den læsning fra Paulus-brevet til korinterne, som jeg har valgt som jeres konfirmationslæsning. Læsningen handler om Guds kærlighed til verden, og den slutter sådan her:

Så bliver da tro, håb og kærlighed; disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

For det er sådan, det er!

Hjerteligt tillykke Nicklas, Emil, Villads og Tristan.

Tillykke med jeres konfirmation!

FERNISERING

Søndag den 2. juni kl. 19.00 er der gudstjeneste og fernisering.

Som tidligere skrevet i M&M har Kirken fået foræret et Ikon af Ragna Weidinger. Nu er det tid til at få afsløret, hvor den har fået sin plads. Ragna vil præsentere den, og der er bobler og lidt sødt.

BETALING AF KONTINGENT

Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2024 til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening.

Hvis du ikke har betalt, så er der flg. muligheder:

- Smut ind forbi hjemmesiden www.farupsogn.dk under punktet ”Tilmelding & betaling” og få det overstået. Det koster kun 100,- (det er mindre end 30 ører om dagen). Af de 100 kr. går 30,- til det blad, som du sidder og læser i nu.

- Du kan også indbetale via en bankoverførsel til reg. nr.: 7780 kontonr.: 1945948. Den må du gerne sætte som årlig indbetaling, så glemmer du ikke at få betalt dit kontingent.

Betalende medlemmer er personer over 18 år, der ønsker at støtte vores aktiviteter og være med til at skabe rammerne for nogle gode oplevelser i sognet.

Kan du ikke huske, om du har betalt, så kan du skrive til foreningen på fsbg@farupsogn.dk eller sende en SMS til os på 50763090. Husk at anføre, hvem du er og din adresse.

Du kan naturligvis altid komme i kontakt med borgerforeningen ved ringe eller sende en SMS på 50763090. Du kan også maile os på fsbg@farupsogn.dk.

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening.



Hjertestarterkursus

Søndag den 14. april var der hjertestarter-kursus i Farup Fælled. Et kursus som Gert Vejlgård havde taget initiativ til. Der var 20 tilmeldte, som alle fik lært, hvordan en hjertestarter fungerer, et rigtig godt kursus. Der arbejdes med 6 vigtige punkter, hvis man oplever en person med hjertestop

Vi er så heldige at have hele to hjertestartere i Farup med 24 timers adgang. Den ene er på Nørre Farupvej 11, og den anden er hos Logitrans.

Derudover har vi et ukendt antal hjerteløbere i byen, som i tilfælde af hjertestop bliver kaldt ud af alarmcentralen via en app; tak for jer.

Lene Thiim Roelsen

Nørre Farupvej 11

Logitrans

**GENOPLIVNING
TRIN FOR TRIN**

- Undersøg om personen er bevidstløs og ikke har normal vejtrækning
- Ring 1-1-2 for hjælp og bed om en hjertestarter
- Giv hjertemassage: 30 hårde tryk
- Giv kunstigt åndedræt: 2 indblæsninger
- Fortsæt genoplivning: 30 tryk – 2 pust
- Så snart hjertestarteren er fremme – tænd den og følg instruktionerne



Landsbyfest uge 33

Sæt kryds i kalenderen 14. – 18. august, hvor årets byfest afholdes.

Byfesten starter onsdag med aftenkoncert i kirken.

Fredag og lørdag samles vi i og omkring Farup Fælled til hygge og fest.

Vi håber at se dig, din nabo, børn, børnebørn og alle andre, som holder af at komme til Farup.

Programmet kommer på Facebook og i næste nr. af Marsk og Muld.



Turen går til... WOOD UPP

Som medlem af FSBG kan du/I komme med på virksomhedsbesøg.

Vi vil på opfordring prøve at arrangere nogle besøg til vores lokale virksomheder i området. Vi håber på god opbakning, så vi sammen kan få et bedre kendskab til nogle af de lokale kræfter, som spiller en rolle i Farup.

Woodupp har inviteret på det første besøg tirsdag d. 4. juni kl. 19:00. Der er fælles cykeltur fra Farup Fælled kl. 18:45.

Tilmelding til Rikke på tlf. 20466219 eller på Facebook senest d. 3/6.
Der vil være rundvisning og kaffe.



Farup Match

Den traditionsrige golfmatch med deltagere, som har tilknytning til Farup, blev afviklet på Ribe Golfklub den 19. april. Der var 16, der havde afsat eftermiddagen til godt samvær og mange udfordringer.

Der blev startet med kaffe og kage, og efter 4 timers strabadser i det kolde vejr var der hyggelig sammenkomst med smørrebrød.

Der var enighed om, at det skal gentages næste år.
Dato: Fredag den 25.4 2025.

Dagens vindere:

Damer: 1. Laila Tobiasen 2. Ulla Jørgensen 3. Helle K. Vase

Herrer: 1. Erling Pedersen 2. Brian Kulmbach 3. Gunnar N. Nissen

Sankthansaften

Vi afholder sankthansaften ved Lauge på Farup Kirkevej 18.

Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden medbragt mad. En grill står på pladsen og er klar til brug. (HUSK AT MEDBRINGE EGET SERVICE).

Ca. kl. 19 tændes bålet, igen i år forhåbentlig med en heks i toppen. Der er bål-tale, og vi synger »Midsommervisen« sammen med andre af årstidens sange og evt. nogle børnesange.

Øl og vand kan købes.

Borgerforeningen glæder sig til at se alle til sankthansaften den 23. juni kl. 18.

På vegne af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Paw Falkenberg Simonsen

Memory Lane efter 22 år

I 2002 var der en rejseberetning i Marsk og Muld fra Lisbeth Nielsen på Farup Kirkevej 18. Hun var i forbindelse med sin landmandsuddannelse rejst til Japan i sin praktikperiode. Det var et lidt atypisk valg, da de fleste unge valgte USA eller Australien, men lysten til at lære en ny kultur at kende trak i hende – så derfor JAPAN.

Det blev til 8 spændende måneder, hvor Lisbeth oplevede et ganske anderledes landbrug og hverdagsliv, end hun var vant til. Spændende og udfordrende.

Gennem årene har der været sporadisk kontakt med værtsfamilien, bl.a. var værtsfar Suichi på besøg et par dage i Farup i 2006. Da ”20 års-jubilæet” nærmede sig, fik Lisbeth lyst til at genbesøge sin gamle arbejdsplads. Og hun ville gerne have følgeskab af sine forældre, som sagde ja tak.

Planerne måtte dog udsættes, da Covid19 jo satte dagsordenen for rejselivet en periode, men i foråret 2024 kunne rejsen endelig realiseres. Årstiden var blevet bestemt ud fra moderens ønske om at se blomstrende kirsebærtræer.

Vi kobledes Korea på rejseplanen, når vi nu skulle så langt afsted, næsten 4 uger, og fik et rejsebureau til at sørge for fly-, tog- og hotelreservationer ud fra vores ønsker, og Lisbeth bookede guidede ture via en hjemmeside i de byer, vi havde bestemt at besøge.

Vi startede i Korea og besøgte Seoul, Gyeongju og Busan, hvorfra vi sejlede til Japan, hvor Hiroshima, Kyoto, Tokyo og Maebashi var målet.

Vi blev mødt af en guide i Seouls lufthavn, og han kørte os til det første hotel, og derfra var vi på ”egen hånd”, hvilket gik rigtig fint. Vi var fra 2 – 5 dage i hver by med et hotel som base. Foråret var så småt i gang i Korea, de første kirsebærtræer var sprunget ud, og det fortsatte langs hele vores rute.

Og dagene bød på mange flotte oplevelser, templer, paladser, udstillinger, museer og markeder, men især mødet med et meget venligt og hjælpsomt folkefærd i begge lande. Sprogene var en barriere, især i Korea, hvor vi bl.a. havde en guide, hvor kommunikationen foregik via ”google-translate” på telefonen, men det virkede fint.

Udfordringen de første dage var spisekortet, som kun var på koreansk, og et personale, der også kun talte deres modersmål, men vi hverken gik sultne i seng eller tabte os.

I Japan var der lidt flere engelske undertekster til vores hjælp, men det kunne dog være bedre.

Og ikke mindst rejsedagene mellem de forskellige byer var en oplevelse, kæmpestore jernbanestationer med masser af travle mennesker på vej, oplysningstavler med mærkelige skrifttegn, som dog blev oversat, flinke bus- og taxachauffører, der baksede rundt med vores bagage og tog, der kom og kørte præcist til tiden og lige ud for anvisningen på perronen, og som kørte pænt hurtigt.

Alle vores valgte destinationer var utroligt spændende, men Hiroshima var et af højdepunkterne. Der havde vi booket en 4 timers cykeltur med guide rundt til byens historiske steder. Afsted 10 mand i række på fortovet med div. stop for at blive orienteret. Det var både bevægende og højtideligt at opleve de mange mindesmærker fra krigens tid.

Efter et par dage i Tokyo, var det blevet tid til at finde Lisbeths værtsfamilie. Vi havde lejet en bil og kørte de 140 km nordpå og fandt det sidste hotel.

Værtsparret Suichi på 71 og hustruen Naoko driver stadig deres landbrug, så der var aftalt besøg mellem malketiderne.

Der var stor gensynsglæde, der var hejst flag og velkomst i gårdspladsen, inden vi fik den store rundvisning på engelsk, idet Suichi selv har været på udveksling i USA i sine unge dage. Og som Lisbeth kunne konstatere: Der er ikke sket det store på de 22 år. Der var stadig en praktikant, denne gang fra Indonesien, og staldene lignede sig selv. Til stor morskab fandt vi en dansk høvender/-rive, JF, i maskinparken, så lidt dansk islæt var der endnu.

Efter rundvisningen blev vi budt på frokost sammen med et par af husets venner fra Lisbeths ophold, så snakken gik lystigt på det bedste engelsk. Det var en dejlig dag, som endte med gaveudveksling, inden værtsparret måtte tilbage i stalden og vi til vores hotel.

De næste par dage genså vi en del af de steder, som Lisbeth også havde besøgt år tilbage, så her var der virkelig tale om Memory Lane.

Så efter 3 ½ uge i ferie-oplevelsestilstand var der den lange flyvetur tilbage fra det asiatiske forår til det danske. Og her blomstrede kirsebærtræerne så for os - perfekt timet!

Og vi kan konstatere, at det har været den dejligste oplevelse sammen med Lisbeth, og den oplevelse vil vi leve længe på.

Lene Nielsen

