

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

26. årgang · Nr. 4 · juni - juli 2021



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.

Indleveringsfrist

er den 1. mandag i ulige måneder.
Når redaktionen mødes
2. mandag i måneden
SKAL STOFFET FORELIGGE
hos Villy Lønne på mail:
farup@farupsogn.dk
Billeder til artikler mm bedes
sendt som separate filer.

Redaktionen:

Marike Runz
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgård
Medlem af menighedsrådet

Layout og opsætning:

Kongebå Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Forside: Motivet er malet af Jeppe
Oldenborg Christensen, Farup.
Fremstillet i 2 udgaver - et sommer-
og et vintermotiv, som anvendes efter
årstid.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

Juni

Den 21. kl. 18.30-19.30	Generalfors. Ungdomsklubben, Borgerlokalet
Den 21. kl. 19.30-20.30	Generalfors. Farup Fæled, Borgerlokalet
Den 21. kl. 20.30-21.30	Generalfors. FSBG, Borgerlokalet

Juli

Ingen arrangementer

August

Uge 33	Landsbyfest ved Fælleden
Den 29. kl. 10.00	Konfirmation i Farup Kirke

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her er også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen.

SMS – kæden

Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet,
send sms til 50763090

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fæled.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



Farup Fælled – “formandsberetning”

Vaccination, hurtigst, coronapas, værnemidler og flokimmunitet. Nye udtryk, som hurtigt er blevet en næsten helt almindelig del af vores hverdag. En hverdag, der gerne snart må begynde at ligne det, der tidligere var en almindelig hverdag. Almindelige hverdage, hvor vi – ud over arbejde, skole og uddannelse – har mulighed for at være sammen til fritidsaktiviteter og sociale sammenkomster. Hverdage, hvor vi har brug for mødesteder, som f.eks. Farup Fælled. **Det ser vi alle frem til.** Hvor var det godt, at vi fik bygget huset, før ”verden gik af lave” med Corona-bøvl. Hvordan skulle en byggefase overhovedet kunne foregå i lyset af de restriktioner, som vi alle har været underlagt det sidste års tid?

Igen, igen er der nu indkaldt til Generalforsamling for foreningerne i Farup, herunder Farup Fælled. 21. juni skulle vi gerne få mulighed for at mødes. Denne gang er jeg på valg, og jeg har valgt ikke at genopstille. Jeg har været med i arbejdet med at få etableret et nyt fælles hus i Farup, siden skolen lukkede 1. august 2008. Det har været en spændende og lærerig proces – på mange måder. Jeg vil herunder gerne forsøge at give jer et indblik i nogle af de processer, som Styregruppen og sidenhen bestyrelsen har været igennem. Det skulle gerne inspirere nye kræfter til at være med og på ingen måde afskrække...



Allerede i 2008 var der gang i ”arbejds- og pionerånden” i Farup Sogn. En skole lukkede og dermed blev det klart for os alle, at et ”uformelt mødested” ville komme til at mangle i vores dagligdag. Vi havde i forvejen et forsamlingshus, en større virksomhed (Logitrans) med en sportssal og nu en skole – og hvad ville vi så egentlig? Flere borgermøder blev afholdt, og der var klart grundlag for at arbejde videre med en ”ny” model for Farup. En model, hvor der skulle være en større sal til de unge, til fester, til begravelseskaffe, til gymnastikken, til Ungdomsklubben og **et sted hvor vi alle kunne mødes.**

I første omgang blev der arbejdet seriøst med et projekt, hvor den vestlige ende af den gamle Farup Skole skulle renoveres, og resten rives ned. Derefter skulle der etableres en hal/sal ved siden af. Arkitekterne tegnede, kommunen fik planerne, og der var en tro på, at det skulle nok blive en

god løsning. Enden blev dog, at Esbjerg Kommune vendte tommelfingeren nedad...!

På det tidspunkt var Styregruppen noget desillusioneret: **Esbjerg Kommune ville ikke være med, og en gammel skole stod tom og næsten ubrugt hen.** Den tomme skole kunne hurtigt blive en ren rædsel at have stående, hvis Låsby-Svendsen eller en af hans kammerater pludselig kom forbi...

Styregruppen kom dog til hægterne igen, og der blev indkaldt til et nyt borgermøde. Ideen var den samme: **Et nyt samlingssted, med en stor sal.** Der var heldigvis stadig opbakning til Styregruppen, og ideen om **et helt nyt hus** blev til. **Grundlaget for Farup Fælled var skabt!**

Styregruppen fungerede rigtig godt med masser af energi, og et par dejlige ”skæve” arkitekter kom med i processen. De to arkitekter blev en uvurderlig hjælp til at få vore tanker omdannet til en tegning og ligeledes ved kontakten til Esbjerg Kommune.



Den økonomiske del af Farup Fælled har været noget helt enestående. Vi står nu med et hus, der næsten er uden bankgæld. Vi har ”lånt” de sidste nødvendige penge af Farup Sogns borgere ved salg af Lånebeviser. Lånebeviserne gjorde, at vi fik det sidste af økonomien på plads. Derved kunne Esbjerg Kommune frigive de 3 millioner kroner, de havde givet os tilsagn om. **Det var godt, at Esbjerg Kommune var med, men det var Farup Sogn, der samlede resten!** Ca. 2,5 mio kroner i husstandsindsamling, frivilligt arbejde, donationer, salg af jern og mange andre aktiviteter. **Det er ret vildt!** Igen har Styregruppens engagement, borgermødernes energi og borgernes tro på ideen været alt afgørende.

Kontakten til Esbjerg Kommune har været meget lærerig, og er en helt særlig historie for sig. Vi har igennem hele forløbet haft en kontaktperson ved Esbjerg Kommune, der har været til meget stor hjælp. Helt sikkert! Men - der er INGEN tvivl om, at kommunalt bureaukrati og skrankepaver er DRÆBENDE for lokalt initiativ. **Man må bare ikke lade sig slå ud og give op** – heller ikke, hvis vi får et ”Nej”. For med tiden blev et ”nej” til et ”måske, hvis...”, og lige pludselig bliver det til et ”ja”.

Jeg vil tro, at der i samtlige kommuner i det ganske danske land er en velvilje for lokalt initiativ. Men ildsjæle – der arbejder med frivilligt arbejde i fritiden – kan let blive ”de små”, når der er møde med den fuldmægtige eller direktøren i den kommunale administration. Det fik Styregruppen at føle flere gange. F.eks. da vi fik besked på, at Farup

Fællad skulle have Offentlig Registret Revisor! Det kunne vi se ville blive dyrt – rigtig dyrt. Kommunens argumentation var dog modstridende og usammenhængende. Enden blev, at vi kunne nøjes med almindelig revision for en forening. Læren af alle disse møder og kontakter er, at alle aftaler skal gives skriftligt, og at et ”nej” ikke altid er et ”nej”. Det er enormt vigtigt, at lokalt initiativ står sammen og ikke lader sig slå ud, hvis ”kommunen er træls at arbejde med...”

Et andet forhold, som ildsjæle heller ikke må lade sig slå ud af er TID! **Ting tager tid!** Jeg havde for flere år siden en snak med en af ildsjælene (Niels) fra Kalvslund Forsamlingshus. De havde på det tidspunkt været igennem et lignende byggeri, hvor de selv stod for det hele. Jeg udtalte mig kækt om, at jeg/vi forventede, at Farup Fællad ville være en realitet ca. 3 år efter. Niels smilede til mig og sagde: ”Glem det - det tager 6-7 år!”. Det ville jeg nu ikke give ham ret i, for det hele kørte bare der-ud-af! Men Niels fik ret, for der gik 7 år før Farup Fællad kunne indvies. Lokale ideer og initiativer må ikke lade sig tryne af, at tiden går. Det er selvfølgelig godt for større projekter, at der er noget kontinuitet i bestyrelser og styregrupper, men bare der er lyst og energi blandt dem, der deltager, så kan meget lade sig gøre.



Selve byggefasen blev en stor opgave. Selvom håndværkerne havde lavet en meget stor del af de store og tunge opgaver, så var der rigtig meget, som vi selv stod for. Byggestyrelsen stod Mogens Sørensen for og tak for det: ”Det gjorde du godt!” Men det var Farup Sogn, der byggede huset. For os i Styregruppen var det helt fantastisk og surrealistisk at følge med i husets tilbliven – fra første spadestik til indvielsen. Det var faktisk en helt særlig følelse og fornemmelse, og vi kunne med stolthed sige: **”Farup sparker virkelig røv!”**



Heldigvis har mange af os allerede nået at opleve Farup Fællad, som det vi ønskede fra starten: **Et dejligt mødested med en stor sal til sociale sammenkomster og aktiviteter.** Vi har fra flere sider fået stor ros for omgivelser, lys

og lydforhold. **Det er et dejligt og helt fantastisk sted, og det kan vi alle være stolte af.** Jeg vil ikke på nogen måde skjule min stolthed over at have været en del af arbejdet omkring Farup Fællads tilblivelse. Jeg bliver ”glad i låget”, hver gang jeg går ind ad døren på Farup Fællad – og det kan jeg fornemme, at mange af jer også gør, når I kommer derhen. **Farup Fællad er et klart bevis på, at janteloven ikke gælder i Farup!** Vi kan og skal alle være stolte over, at vi gjorde det!



Arbejdet for bestyrelsen omkring Farup Fællad har nu ændret sig fra en ”tilblivelsesfase” til at stå for drift og vedligehold. Men det må ikke stoppe ved det. En helt særlig vinkel er ”visioner for fremtiden” – **hvordan fastholder vi Farup Fællad som en vigtig del af Farup Sogn og et attraktivt sted at holde sociale sammenkomster, fester, foredrag og andet.** Farup Fællad er en lille virksomhed, der skal holdes velsmurt og følge med tiden. Der bliver masser af opgaver for de fremtidige bestyrelser og for os alle i Farup Sogn.

Med denne ”historie” vil jeg gerne sige tak til alle i Farup Sogn. Tak for at I har været med hele vejen. Det har været en lang rejse. En særlig tak til alle, der gennem de 13 år, har været med i ”Styregruppen” og sidenhen ”Bestyrelsen for Farup Fællad”. Både med ideer, økonomistyring, styring af byggefasen og i det hele taget med humør og gejst. **Det har været spændende, lærerigt, slidsomt, meget berigende og en stor fornøjelse – og så har jeg lært en masse dejlige mennesker at kende.**



Det er tid for nye gode kræfter at komme til.

På vegne af Farup Fællad

Afgående formand, Ole Rasmussen



GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

JUNI

6. juni 1. s. e. trinitatis: kl. 14:00 eftermiddags-gudstjeneste
13. juni 2. s. e. trinitatis: kl. 10:00 gudstjeneste
20. juni 3. s. e. trinitatis: kl. 10:00 gudstjeneste, kirkekaffe
27. juni 4. s. e. trinitatis: ingen gudstjeneste

JULI

4. juli 5. s. e. trinitatis: kl. 10:00 gudstjeneste
11. juli 6. s. e. trinitatis: kl. 14:00 gudstjeneste (v. Simon Stubkjær)
18. juli 7. s. e. trinitatis: ingen gudstjeneste
25. juli 8. s. e. trinitatis: kl. 14:00 gudstjeneste, kirkekaffe

AUGUST

1. aug. 9. s. e. trinitatis: kl. 10:00 gudstjeneste
8. aug. 10. s. e. trinitatis: kl. 19:00 gudstjeneste (v. Kevin Asmussen)
15. aug. 11. s. e. trinitatis: ingen gudstjeneste
22. aug. 12. s. e. trinitatis: kl. 10:00 gudstjeneste
29. aug. 13. s. e. trinitatis: kl. 10:00 konfirmation

SEPTEMBER

5. sept. 14. s. e. trinitatis: kl. 10:00 gudstjeneste
12. sept. 15. s. e. trinitatis: kl. 14:00 høstgudstjeneste
19. sept. 16. s. e. trinitatis: ingen gudstjeneste
25. sept. (lørdagen før d. 17. s. e. trinitatis): kl. 10:00 lørdagsdåbsgudstjeneste
26. sept. 17. s. e. trinitatis: ingen gudstjeneste

NAVNE OG TELEFONER

Formand Mona Vejlgård
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sognepræst (kbf.) Marike Runz,
Farup Kirkevej 6
Mail: maru@km.dk
tlf.: 75 42 16 12
mobil: 40 22 96 38
Træffes ikke om mandagen
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Kirkeværg Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008
Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf. 24604351

Kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

KONFIRMATION

Den 29. august kl. 10:00 er der konfirmation i Farup Kirke.

Årets konfirmander er:

Jeppe Bertram Lassen
(Kærbølvej 17, 6760 Ribe)

Sofie Grøndahl Pedersen
(Præstegårdstøften 1, 6760 Ribe)

Amalie Barbara Nielsen
(Chr. Kusk Vej 6, 6760 Ribe)

Emma Ahlers Andersen
(Farupvej 5, 6760 Ribe)

Mette Christine Wind
(Kammerslusevej 5, 6760 Ribe)

Thea Brink Schou
(Farup Kirkevej 23, 6760 Ribe)

Anna Laura Høy Bendixen
(Præstegårdstøften 5, 6760 Ribe)

Anne Vesterby Hansen
(Købmandsvej 4, 6760 Ribe)

FERIE

Sognepræst, Marike Runz, holder ferie i uge 27, 31 og 32. I det tidsrum kan der rettes henvendelse til sognepræsterne i Ribe, Sct. Catharinæ kirke: Kevin O. Asmussen, tlf. 75 43 11 56 / Simon T. L. Stubkjær, tlf. 75 42 02 32

Hvad har det med en kongebåls Tesla og akupunktur at gøre?

Prædiken til første søndag efter påske.

Evangelium Johannesevangeliet 20,19-31:

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem:



»Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.« Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.« Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.« Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Prædiken

Søndag d. 11. april holdt *Bæstet* ude foran kirken. Det var den kongebå Tesla.

Og i den er jeg blevet fragtet til kirken denne dag. Altså, de 800m jeg har.

Det vender jeg tilbage til senere.

På DR kan man for tiden se programmet "Hjernemasage med Jan Hellesøe". Jan Hellesøe er blevet landskendt for sine TV-udsendelser, hvor han ved hjælp af tryllekunst og hypnose laver ting, der ikke er til at forstå eller tro på.

Jan Hellesøe bruger altid lidt sendetid på at tale med sine deltagere om, at "de er enige i, at det, der foregår, ikke er noget, der på forhånd er aftalt." Dermed forsøger han at overbevise tilskuerne om, at det er helt ægte, det der sker lige dér.

Men - det han laver, er så langt ude, at de fleste af os nok sidder foran skærmen og tænker "ja ja, den er god med dig, det er da aftalt spil".

Selvfølgelig er det da det.

Vi er jo logisk tænkende mennesker, der er blevet opdraget til at bruge vores hjerner til at fatte fysikkens love. Sådan noget overnaturligt som tryllekunst dér, det er ikke ægte.

Jeg havde det for øvrigt på samme måde med akupunktur, indtil jeg selv blev desperat efter en løsning på allergi og bare prøvede det. Akupunktur, hypnose og alt sådan noget tror jeg jo egentlig ikke på.

Og sådan noget, som ikke umiddelbart kan forklares, kan mange af os ikke tro på. Derfor bliver vi skeptiske og krævende og prøver at finde ud af, hvordan i alverden han lige gjorde det.

Sådan må også Thomas have tænkt, da disciplene fortæller ham, at Jesus pludselig stod foran dem. Efter Jesu død. Derfor bliver han skeptisk og krævende. Sådan at ville

have beviser, have noget håndgribeligt. Han vil kunne mærke Jesus. Sådan helt fysisk. Mærke Jesus.

At mærke - er noget med at aktivere nervetrådene i kroppen. At mærke noget kræver berøring. Fysisk berøring.

At kunne mærke nogen, det kræver jo, at man kun skal række hånden frem og mærke efter.

Når jeg så står oppe på prædikestolen og ser min veninde sidde på kirkebænken i dag, så kan jeg se hende, måske flytter hun lidt på sig. Måske kan jeg høre hende, fordi hun bliver forarget over, at jeg nævner *Bæstet*, altså den kongebå Tesla, som tilhører hende. Men jeg kan altså ikke mærke hende. Mærke hvordan hun egentlig har det med, at jeg står og taler om hende og hendes bil. Først når gudstjenesten er ovre, og hun giver mig den velfortjente lammer, kan det mærkes.

Så Thomas, han kunne ikke mærke noget, for han var der jo ikke.

Da han hører om den opstandne Jesus, prøver han noget helt nyt.

Han har ingen erfaring med opstandelse. Det er fundamentalt nyt. Og noget fundamentalt nyt skal kunne mærkes.

Derfor vil han mærke efter - stikke fingrene i hullet.

Hvad skal man gøre, når man ingen erfaring har med noget?

Man skal selvfølgelig gøre det, man ellers har erfaring med.

Thomas kunne ikke længere række ud og mærke. At de andre disciple siger, de har set Jesus, gør intet indtryk. Det gør heller ikke indtryk på mig, når de mere eller mindre frivillige i Jan Hellesøes Tv-programmer fortæller mig, at det her er altså totalt ægte. Det gør heller ikke indtryk, når min venindes søsters gulfisk nu ikke døjer med allergi længere, efter at den er begyndt at gå til akupunktur. Jeg prøvede bare akupunktur, fordi jeg var desperat.

Det der gør indtryk er: At mærke efter. Selv at opleve det. På Thomas gør det at mærke efter - det fysisk at mærke den opstandne - så stort indtryk, at han udbryder: "Du er min herre og min Gud!"

Og Jesus svarer: "Du tror, fordi du har set mig. Gud velsigner dem, der ikke ser og alligevel tror."

Gud velsigner dem, der ikke ser og alligevel tror.

Det er da svært.

Ligesom Thomas tvivler i dagens evangelium, således tvivler også de fleste af os. Ikke kun når det drejer sig om hypnose, tryllekunst eller akupunktur. Men vi tvivler også i vores tro på Gud.

I dagens evangelium står der:

"Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog.

Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, for at I, når I tror, skal have liv i hans navn". Der er i dagens evangelium skrevet om en, der tvivler. Thomas.

Det er skrevet, for at vi, når vi læser det, kan høre, at der også var en anden, der tvivlede, men eftersom han blev overbevist, så kan og bør vi også lade os overbevise.

Princippet er nøjagtig det samme, som når min veninde fortæller mig om sin søsters guldansk, som også havde problemer med allergi, men nu går den til akupunktur og det virker. Hun prøver at overbevise mig. Denne fortælling er skrevet for at fortælle os, at det er rigtigt nok, så at vi kan tro.

Evangeliet er ca. 2000 år gammelt. Og det er mere udfordrende, end den er beroligende. For der gives ikke et simpelt svar på, hvordan det skete.

Vi agerer i en verden, som i høj grad er præget af det naturvidenskabelige. Vi er meget vant til, at verden omkring os følger fysikkens love, og sker der mirakler, er det baseret på noget videnskabeligt.

Jeg læste forleden, at Elon Musk, ejeren af Tesla, vil få blinde til at se og lamme til at gå, ved at indoperere en form for neurotransmittere i deres hjerner. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, men jeg kan godt høre, at det i hvert fald ikke er noget, han regner med Guds hjælp til at få til at fungere.

Men..

På trods af alt det naturvidenskabelige gik jeg alligevel til akupunktur. Jeg gjorde det, fordi jeg var desperat.

På trods af naturvidenskaben går vi stadig i kirke. Vi bærer stadig vores børn frem for Gud, og lader dem døbe i kirken.

Vi vil stadig have Guds velsignelse over vores ægteskab. Vi overgiver vores elskede i Guds hænder, når de engang dør.

På trods af alt det, vi så gerne vil have en forklaring på, har vi også brug for noget, vi kan tro og håbe på. Nogle gange mere, andre gange mindre. Nogle gange måske først, når vi er så desperate, at det er den eneste udvej.

Vi vil stadig gerne tro, også uden at have set. Og selvfølgelig tvivler vi. For at tro og tvivl følges ad, er et livsvilkår. For så længe jeg er i tvivl, så er der stadig noget, jeg mangler at blive klogere på.

Vi vil tro på den trøst, at der findes en Gud, som henvender sig til os, gennem kærlighed, gennem noget, der rører sig i os, som vi ikke altid kan forstå eller gribe efter.

Vi er mennesker, og det betyder, at vi tvivler, vakler, stresser og bekymrer os. Netop fordi tro og tvivl følges ad. Men det betyder ikke, at vi nogensinde er uden for Guds kærlighed.

Og det har vi brug for at tro og håbe på.

Gud velsigner dem, der ikke ser og alligevel tror.

Amen.

Bogbussen kører desværre ikke mere. Den blev stoppet pr. 1. april 2020. Den er blevet erstattet af Biblioteks-spots rundt i kommunen. Du kan læse mere om Biblioteksspot og hvor de befinder sig via dette link:

<https://www.esbjergbibliotek.dk/bibliotek/bibspot>

Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2021 til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Hvis du ikke allerede har betalt, så er mulighederne mange:

- Smut ind forbi hjemmesiden www.farupsogn.dk under punktet Tilmelding & betaling, og få det overstået. Det koster kun 100,- (det er mindre end 30 øre om dagen). Af de 100 kr. går 30,- til det blad, som du sidder og læser i nu.
- Du kan også indbetale via en bankoverførsel til reg.nr.: 7780 kontonr.: 1945948 – Den må du gerne sætte som årlig indbetaling, så glemmer du ikke at få betalt dit kontingent.
- Vil du hellere bruge kontanter (eller jyske dollars), så læg dem i en kuvert med dit navn og din adresse, læg kuverten i postkassen på Præstegårdstøften 5, eller kom ind med dem.

Betalende medlemmer er personer over 18 år, der ønsker at støtte vores aktiviteter og være med til at skabe rammerne for nogle gode oplevelser i sognet.

Kan du ikke huske, om du har betalt, så kan du skrive til foreningen på fsbg@farupsogn.dk eller sende en SMS til os på 5076-3090. Husk at anføre, hvem du er og din adresse.

Du kan naturligvis altid komme i kontakt med borgerforeningen ved ringe eller sende en SMS på 5076-3090. Du kan også maile os på fsbg@farupsogn.dk, putte et brev i postkassen eller banke på døren på Præstegårdstøften 5.

//Søren Bendixen,
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening



Generalforsamlinger i flere af Farups foreninger

Vi prøver endnu en gang, om vi denne gang kan få lov til at gennemføre generalforsamlingerne i forhold til forsamlingsforbuddet

For foreningsåret 2020 har de tre foreninger Farup Ungdomsklub, Farup Fælled og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening (FSBG) valgt at afholde generalforsamlingerne samme dag og samme sted, nemlig den 21. juni 2021 i Borgerrummet i Farup Fælled.

Dagsordner er ifølge foreningernes respektive vedtægter.

For alle foreninger gælder det, at forslag til ændring af vedtægterne eller punkter til debat og vedtagelse på dagsordnerne skal sendes til foreningerne senest 14 dage før generalforsamlingen, altså den 7. juni 2021.

Benyt nedenstående kontaktoplysninger:

For Farup Ungdomsklub: Jens Nielsen, Kolint 8, jni153@gmail.com

For Farup Fælled: Ole Rasmussen, Tanderup Digevej 28, or@ribedyreklinik.dk

For FSBG: Søren Høj Bendixen, Præstegårdstoft 5, fsbg@farupsogn.dk

Tidsplanen for aftenen er:

18.30 – 19.30: Farup Ungdomsklub

19.30 – 20.30: Farup Fælled

20.30 – 21.30: FSBG

Vi håber at kunne holde tidsplanen, men der vil dog være risiko for, at det kan trække ud. Der vil dog ikke blive startet tidligere, hvis en forenings generalforsamling slutter tidligere end planlagt. Der vil også være risiko for, at vi bliver nødsaget til at flytte datoen til senere på året grundet COVID-19, men dette vil i så fald blive meldt ud via SMS-listen. Sker det, så tager vi den derfra.

Modtager du ikke SMS fra os, så send en besked til 5076-3090 med dit navn og din adresse, så sørger jeg for, at du kommer på listen. Der må naturligvis gerne være flere fra samme husholdning på listen.

På foreningernes vegne
Søren Høj Bendixen



Lokalarkivet

plejer at indbyde til årsmøde hver sommer – men da lokalarkiverne ikke var med i regeringens sidste genåbningsplan, ved vi i skrivende stund ikke, hvornår vi må afholde mødet.

Der arbejdes dog pt ”bag kulisserne” hver anden torsdag i ulige uger på fælleden – så har du en forespørgsel eller noget til aflevering – så kontakt Villy Lønne på tlf. 75 410254 og aftal nærmere.

Hilsen arkivudvalget

Ragna, Ivan, Villy, Lene, Jens Peder og Susanne

FUK - Farup UngdomsKlub

Så blev det endelig FUK's tur til at åbne stille og roligt op, i takt med samfundets gradvise genåbning. Og hvor er det bare tiltrængt. Juleferien kom et par klubaftner før beregnet og har varet lige til d. 21. april, hvor ungerne igen måtte mødes. En ufrivillig og alt for lang, men også nødvendig, pause.

D. 20. april om formiddagen meddelte Kulturministeriet til kommunerne, at børn og unge op til 18 år måtte forsamles igen inden døre - op til 25 personer. Om eftermiddagen udsendte Esbjerg Kommune så de nye retningslinjer for forsamling, så vi atter kunne komme i gang igen. Og når vi så har de bedste klubmedarbejdere ansat, er det ikke noget problem at stille hold med kort varsel. Derfor har det været damp på kedlerne siden onsdag d. 21. april, og det er bare mega fedt. Nu håber vi bare, at vi kan få afsluttet dette klubår med maner, så vi kan gå på sommerferie og vende stærkt tilbage til en ny opstart i det nye skoleår. Normalt holder vi en afslutningstur med overnatning og en masse sjov og spas. Vi kommer nok ikke til at holde en afslutningstur, som vi plejer, men vi håber, at vi kan arrangere et eller andet for at markere, at vi går på sommerferie, og så håber vi på at kunne give den gas i det nye klubår. Her siger vi også "Goddag" til den kommende 5. klasses årgang, som er "alderskravet" for at begynde i klubben.

I forhold til klubbens økonomi så ser det rigtig fornuftig ud, desværre på en træls baggrund, idet vi ikke har kunnet afholde afslutningstur og opstartstur i 2020 og derfor ikke har haft udgifter til dette. Samtidig har vi modtaget et uændret tilskud til klubbens drift fra Esbjerg Kommune, hvilket gør, at vi har en virkelig sund økonomi. Af samme årsag har vi heller ikke opkrævet kontingent under nedlukningen. Vi har ligeledes modtaget lokaletilskud fra Esbjerg Kommune ud fra "normalbilledet", hvorfor vi under nedlukningen også har kunnet betale fuld husleje til Farup Fælled. Det er vi selvfølgelig umådelig glade for, da vi på den måde har gjort vores til at støtte Farup Fælled økonomisk.

Men kort fortalt: For de kommende 5. klasseelever og evt. tilflyttere, som ikke kender til FUK, så har vi klubaftener hver mandag og onsdag fra kl. 18.30 til kl. 21.30.

#Farupisawesome
På bestyrelsens vegne.
Jens Nielsen, formand



Jernindsamling

Husk, at vi stadig har en container stående hos Lauge Nielsen, Farup Kirkevej 18. Her kan du aflevere alt det jern og andet metal, som du ellers ville køre på genbrugspladsen.

Ligeledes står der pallekasser i laden, hvor du kan aflevere dine tomme øl- og sodavandsdåser.

Hvis du har større mængder jern, f.eks. gamle landbrugsmaskiner, så kontakt os endelig, og så kommer vi og henter det.

Overskuddet ved salg af dette går til Farup Fælled.



Støt din forening
når du handler
i Flügger farver

20% til dig
5% til din forening

Når din forening er med i Flügger andelen, sparer du 20% på Flügger maling, tapeter og maleværktøj i høj kvalitet, samtidig med at din forening får 5% af købsbeløbet i støtte. Hør mere om Flügger andelen her i butikken.

Flügger
andelen

Fragmenter af erindringer fra Hillerup Mark gennem 60 år

Fortalt til Jens-Peter Knudsen af Johan Madsen

I 1938, da jeg var 3 år, købte min far ejendommen, hvor jeg voksede op. I 1959 blev ejendommen min kones og mit hjem for de næste ca. 40 år. Ejendommen ligger stadig i svingene på Hillerup Markvej. Som sidste ejendom inden jernbanen, når man kører mod øst.

Min skoletid var på Hillerup skole. Jeg begyndte i skolen i 1942 midt under 2. verdenskrig. Krigen satte jo også i Hillerup sit synlige præg på området. På samme måde som alle andre steder i verden – blot mere fredeligt.

Vintrene var meget hårde i krigsårene. Minus 20 gr. og store mængder sne var ikke usædvanligt.

Vejen til skole gik ad en smal fodsti, hvor Kileagervej ligger i dag. Stien var dog bred nok også til en cykel, men så heller ikke mere. Langs stien groede der en række træer.

På Hillerup Mark havde alle beboere tyske soldater indkvarteret. Det var også tilfældet i ejendommene langs stien. En dag på vej til skole i vinteren 42/43 så jeg, at tyskerne havde bundet deres heste til træerne. Mindst 10 heste stod der. Hestene sultede. De havde gnavet barken af træerne. Især gjorde det indtryk på mig, da jeg så to døde heste. Formentlig var de døde af sult og lå nu i sneen.

Fra 1943 kom der rigtigt mange tyske soldater. Formentligt fordi modstanden i Danmark begyndte at give tyskerne bekymringer.

Tyskerne forventede en allieret invasion i Jylland. Hillerup blev også præget af de militære anlæg. Anlagt uden hensyntagen til beboerne. F.eks. var der gravet en pansergrav – måske 5 meter dyb – fra langt mod øst helt ud til diget i vest. Landmændenes jorder blev gennemskåret. De måtte i nogle tilfælde opgive at dyrke jorden på den ene eller anden side, fordi man ikke kunne passere graven. Al jorden fra graven var lagt på sydsiden, så man kan jo forestille sig, hvilket enormt anlæg det var.

I cykelskuret ved Hillerup skole havde tyskerne indrettet køkken. Vi børn kunne jo mærke duften af maden. Og det var ikke altid mors mad. Først i februar 43 fik soldaterne bragt et læs kartofler. Læsset af foran køkkenet i en bunke, som i hård frost fik lov at ligge utildækket. Kartoflerne blev dybfrosne. Alligevel blev de tilberedt, og soldaterne spiste dem. De, der kender lugten af rådnende kartofler, ved, hvad jeg taler om. Den lugt mærkede vi også.

Af de indkvarterede soldater gik hovedparten vagt på jernbanen for at forhindre sabotage. Jernbanestrækningen fra Bramming og sydpå var ligesom strækningen fra Lunderskov vitale for tyskernes transporter. I modsætning til andre steder i Jylland havde man i Sønderjylland ikke andre jernbanestrækninger at anvende, hvis der skete sabotage.

Der var dog et enkelt sabotageforsøg ca 200 m nord for jernbaneoverskæringen på Hillerup Markvej. En morgen lød et enormt brag, og der myldrede soldater til jernbanen. Sprængningen var – desværre – for svag til at lave alvorlig skade. Togdriften fortsatte uhindret. Sabotørerne var kommet uset frem til jernbanen fra Jedsted gennem Hillerup bæk.

Ud over at tankgraven gav tyskerne en værdiløs tryghed, fungerede den som en effektiv afvanding af området.

Der er stadig efterladenskaber fra krigen i sognet. To bunkers lå på min søn, Svend Eriks, ejendom. Én bunker nær ejendommen på Hillerupvej. Én anden bunker lå ud til Sønderskiftevej. Den sidste blev efter krigen i øvrigt anvendt som fællesfryseri. I årene efter krigen blev det almindeligt med opbevaring på frost. Ikke hjemme. Derimod gik man sammen i andele om et sådant byggeri. Byggeriet sparede man til dette fællesfryseri. Man havde bunkeren.

Bunkeren ved ejendommen lå i vejen, da der skulle bygges for ca. 20 år siden. Det var vanskeligt at finde et firma, som ville beskæftige sig med at fjerne bunkers. Svend Erik fik kontakt til et mindre firma ved Holstebro, som kendte til opgaven med at fjerne bunkers. De forlangte dog kr. 100.000 for at fjerne begge bunkers.

Nogen gange råder tilfældet. Samme firma kontaktede ham kort efter og spurgte, om man kunne leje et areal til opbevaring af gods fra en anden nedbrydning. Firmaet skulle fjerne Shell-depotet, som lå på hjørnet Industrivej og Ørstedsvvej i Ribe. Man tilbød at fjerne de to bunkers som betaling for leje af arealet.

”Aldrig havde jeg troet at depotet rummede så meget knust beton. For slet ikke at tale om de to bunkers”. Den ene bunker kostede firmaet et par borehamre. Så hård var – og er – betonen i de aldrende bunkers. Jeg vil heller ikke undlade at nævne den store bunke jern, som var indstøbt i bunkersbetonen.

Byggesjusk på bunkers var et ukendt begreb.

Farup match på Ribe Golfklub



Den traditionsrige Farup match blev afviklet den 7. maj. Der var i år rekorddeltagelse med 23 personer. Efter kaffe og kage gik turen ud på Ribes flotte bane. På trods af lidt blandet vejr blev der spillet rigtig godt golf. Dagen sluttede med smørrebrød og præmieoverrækkelse.

Vinderne blev:

Damer:

1. Dorte Pedersen
2. Karen Andersen
3. Helle Hansen

Herrer:

1. Poul Tobiasen
2. Ulrik Andersen
3. Peter Nielsen
4. Tættest på flaget i et slag :
Peter Nielsen

Arrangører næste år er Dorte Pedersen og Poul Tobiasen

Alle med tilknytning til Farup er velkommen til at deltage, så **hermed en opfordring** til at melde sig når vi nærmer os maj næste år.

Foreningsrabat når du handler hos Flügger

Vi har fået et tilbud fra Flügger farver. De vil gerne være med til at støtte Farup Fæled. Når vi handler maling, tapeter og malergrej hos dem og oplyser, at vi kommer fra Farup, så vil du få 20% i rabat, og foreningen Farup Fæled vil få 5% af købsbeløbet i støtte.

Tag det som et godt tilbud!





Indvielse af de nye sheltere

Vi mødtes d. 14. maj ca. kl. 17.00 ved shelterne.

Vi havde aftalt, hvem der skulle tage hvad med. Vi havde længe snakket om, at det kunne være sjovt at prøve shelterne af. Det første, vi gjorde, var at pakke vores ting ud og gøre shelterne klar.

Vi var seks piger, så vi sov tre i hver shelter. Der er nemlig plads til tre foldemadrasser i et shelter. Ved shelterne er der en tilhørende bålplads, som vi også brugte meget. Vi lavede snobrød, grillpølser, hvidløgsflute og skumfiduser. Legepladsen og boldpladsen ligger lige ved siden af. Så der er altid noget at lave.

Resten af aftenen sad vi i et shelter og snakkede, spiste chips og hyggede os. Vi havde taget kortspil og højtaler med.

Da klokken blev 02:00, lagde vi os til at sove i vores soveposer. Vi havde hængt et tæppe i åbningen for at undgå kulde, myg osv. Om natten dryppede det en smule, men shelterne holdt heldigvis vandet ude.

Da vi vågnede, kom en forælder med rundstykker og kakao, som vi spiste i et af shelterne.

Derefter pakkede vi vores ting sammen og ryddede op.

Vi kommer helt sikkert til at sove/være i shelterne igen. Det er super hyggeligt.

Skrevet af Sofie Grøndahl Pedersen, Mette Christine Wind, Anne Vesterby Hansen, Emma Ahlers Andersen, Anna Laura Høy Bendixen og Thea Brink Schou

