

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

23. årgang · Nr. 2 · februar-marts 2018



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Indleveringsfrist

er den 1. mandag i ulige måneder.
Når redaktionen mødes
2. mandag i måneden
SKAL STOFFET FORELIGGE
hos Villy Lønne på mail:
farup@farupsogn.dk

Redaktionen:

Elin Hjuler
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgaard

Layout og opsætning:

Kongea Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

Februar

Søndag den 4. kl. 10.00–12.00 Fastelavnsfest i kirken og på skolen
Torsdag den 22. kl. 18.00 Fællesspisning i Forsamlingshuset
Mandag den 26. kl. 19.00 Generalforsamling i Ungdomsklubben, på skolen
Mandag den 26. kl. 20.15 Generalforsamling i Farup landsbyfælled, på skolen
Tirsdag d. 27. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Marts

Torsdag den 15. kl. 20.00 Koordineringsmøde i Kirkehuset
Fredag den 23. Running Dinner
Tirsdag den 27. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

April

Torsdag den 12. kl. 19.00 Årsmøde i Farup Sogns Lokalarkiv - på skolen
Tirsdag den 24. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

INDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Årets sogneindsamling foregår søndag d. 11. marts.
Bliv indsamler.
Kontakt Elin Hjuler, 22993933/ehs@km.dk



FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
- Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.30-16.00.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



Årsberetning 2017 for Farup Forsamlingshus

Så er det første år gået med en ny bestyrelse ved roret, og vi kan se tilbage på et år hvor der er sket rigtig meget.

På generalforsamling den 31. januar 2017 takkede Betina Jørgensen af som formand gennem 8 år og Morten Isaksen der har været en del af bestyrelsen i 2 år valgte også at stoppe – jeg vil gerne takke Jer begge for et flot stykke arbejde de forgangene år. Undertegnede samt Thomas Brink Tranberg blev valgt ind, mens Preben Sjælland takkede ja tak til genvalg - Sussi Dilani Knudsen og Lisbeth Riishøj Schmidt fortsatte deres bestyrelsesperiode. Desuden valgte kasserer Bjarne Schou gennem ca. 12 år at stoppe, så posen blev rystet godt ved vort første møde, hvor bestyrelsens konstituering skulle finde sted.

Da der er nye folk på både formands- og kassererposten har det krævet en del administrativt arbejde at få de forskellige juridiske papirer på plads, her bl.a. overdragelse af konti i banken, oprettelse af NemID m.m. Vi har alle også lige skulle finde vores ”plads” med de opgaver der nu følger med, men et godt internt samarbejde og råd fra tidligere formand og kasserer har gjort, at vi er kommet godt igennem året.

Noget af det der har fyldt meget er, at vi allerede først på året skulle i gang med at finde en løsning for lukning af Farup Forsamlingshus. Det gjorde, at jeg i foråret tog et møde med Home Ribe samt deres erhvervsafdeling, hvor de kom med deres bud, som ikke var videre oplyttende. Et salg er måske en mulighed, men til hvem og formentlig ikke til en pris banken også accepterer. I bestyrelsen har der fra en start været enighed om, at vi ønsker at arbejde for at grunden kan blive i ”Farup-hænder” og gerne som grønt område eller lignende. Bl.a. i den forbindelse rettede vi henvendelse til styregruppen for Farup Landsbyfælled for at høre, hvad de kunne tilbyde af hjælp samt, for at sikre et samarbejde frem til lukningen. På baggrund af dette har jeg flere gange deltaget ved styregruppens møder, samt har formanden herfra, Ole Rasmussen, også deltaget ved flere af vores møder ud af huset. Der har hele forløbet igennem været en god og konstruktiv dialog. Tak for dette.

Esbjerg Kommune har vi også løbende været i dialog med, da det viste sig at med nuværende lokalplan, må huset kun bruges til skole, institution eller lignende. Vi forventer at der er en ny lokalplan på plads i starten af 2018.

De nærmeste naboer til Farup Forsamlingshus blev i september indkaldt til møde i forsamlingshuset, hvor der var lagt op til åben dialog om ønsker, frustrationer og muligheder for huset/grundens skæbne. Et godt møde hvor heldigvis mange meldte sig på banen med taletid.

Vi har også haft møde med menighedsrådet, da de som genbo også har et ønske om at hjælpe, men de kan på nuværende tidspunkt ikke bidrage økonomisk.

Banken har vi ligeledes været i dialog med for at finde hjælp. Det lykkedes os at få en aftale på plads om nedsættelse af renten fra 8 til 5 % samt, at de vil se bort fra de sidste 100.000 kr. vi skylder, såfremt vi kan finde de resterende penge.

Foruden at forholde sig til en lukning af huset bød året også på Running Dinner, der som tidligere forløb rigtig hyggeligt og er en gentagelse værd.

Ingen landsbyfest uden tombola og amerikansk lotteri og heldigvis var der mange sponsorer der bakkede om, både de lokale firmaer i Farup samt i Ribe og omegn. Tak for Jeres støtte.

Ruth og Mogens var igen i år klar på det store arbejde omkring loppemarked, og de fortsatte salget efter dagen var afsluttet, med at sætte nogle af tingene til salg på nettet. I skal have en stor tak for Jeres indsats.

Året sluttede af med juletræsfest, en dejlig dag med besøg fra julemanden og sin kone. De delte slikposer ud til de forventningsfulde børn samt var med til at danse om juletræet.

På bestyrelsens vegne

Formand

Jeanette Grøndahl Andersen



Kontingent til Farup Forsamlingshus

Har du husket at betale dit kontingent for 2018?

Det kan gøres via en overførsel til Jyske Bank reg.nr 5093 og kontonr. 1240290.

I 2017 var kontingentet 200 kr. pr husstand – kontingentet for 2018 fastsættes på generalforsamlingen.

OBS Økonomisk støtte til Farup Forsamlingshus skal gøres til Skjern Bank, se indlæg andet sted i bladet



Huset rejser sig og der arbejdes

Siden sidst er der sket rigtig meget på byggepladsen ved Farup Skole. I uge 43 blev der rejst spær, murerne har fået sat nogle rigtig flotte røde ydermure, og vi er godt i gang med det, vi selv skal lave indvendigt. Det er et stort arbejde og tusind tak til alle dem, der deltager – både med håndværksarbejde, oprydning og madlavning. Huset blev lukket helt af her først i januar med døre og vinduer, om end det ser ud til, at huset hedder "Tekøkken". Den rigtige hoveddør kommer først i, når vi er færdige med at få byggematerialerne båret ind – så vi ikke får ramponeret den nye dør...

Hvordan skal hele firkanten, Farup Landsbyfælled, se ud omkring det nye aktivitetshus? Det er vi i gang med at kigge på nu. Kent Rygaard, der er uddannet anlægsgartner og arbejder på Farup Kirkegård, har givet et bud på, hvordan området kan se ud. Det bliver godt! Fodboldbanen bibeholdes, men vi planlægger beplantningerne rundt om for at forsøge at få lavet en helhed ud af området.

Generalforsamling for Farup Landsbyfælled, afholdes mandag 26/2. Kom og hør, hvad der er aktuelt for projektet lige nu, og giv din mening til kende. Her vil vi ligeledes tage en fælles beslutning om, hvordan prislejet for leje af huset skal være fremadrettet. Ligeledes præsenteres planerne for hele området som beskrevet ovenfor.

Reservation af det nye hus er nu muligt. Vi har haft flere henvendelser, og der er allerede nu reservationer. På sigt vil der på husets hjemmeside være en oversigt over udlejninger, så I kan tjekke, om det kan bookes. Foreløbig bedes I kontakte Ole Rasmussen, 21279342/or@ribedyreklinik.dk med hensyn til reservation. Sørg nu endelig for at gøre en masse reklame for stedet, så vi kan få det lejet ud.

De bedste hilsner
"Styregruppen for
Farup Landsbyfælled"

Fastelavnsfest i Farup

Søndag den 4. februar kl. 10.00 til 12.00

Alle er velkomne denne søndag formiddag i kirken og på skolen, hvor vi først mødes i kirken til en kort fastelavns gudstjeneste ved Elin. Ca. kl. 10.30 går alle udklædte børn og voksne i samlet flok fra kirken til skolen, hvor vi slår katten af tønden. Kom gerne som bamse, kylling, forlæns og baglæns eller hvad du nu finder på. Bedst udklædte barn vil blive kåret efterfølgende. Efter tøndeslagning og kåring af kattedronning og kattedronning, vil der blive serveret kaffe/te til de voksne og saftvand og lidt gulf til børnene – og selvfølgelig fastelavnsboller. Igen i år afholder vi det på Farup gl. skole, indgang ad hoveddøren via skolegården.

Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksne.



Udlejning Farup Landsbyfælled

Farup Kultur og Aktivitetshus forventes at være klar til udlejning fra 1/7-18. Herunder er bestyrelsens oplæg til priser, udlejningsbetingelser og regler for brugen af huset. Dette oplæg vil blive præsenteret ved Generalforsamlingen 26/2-18 kl 20.15. Kig det igennem!

Farup Landsbyfælled er under opførsel vi forventer, at huset er færdig til udlejning fra d. 01.07.18.

Farup Landsbyfælled er et "nøglehus", hvor du får udleveret en nøgle, som afleveres tilbage hurtigst muligt efter afholdelse af din fest/arrangement og senest kl. 10.00 dagen efter, med mindre andet er aftalt.

Vi har ingen vært eller forpagter tilknyttet, så det står dig frit for at planlægge din fest og vælge dine egne leverandører af menu, dekorationer, musik, underholdning m.v.

Inden du planlægger din fest/arrangement, bør du først tjekke i vores kalender om den dato, hvor du ønsker at holde din fest/arrangement, er ledig. Er den det, kan du komme i kontakt med vores udlejningsansvarlige på følgende måde:

Ring til Ole Rasmussen og lav aftaler om dato, tidspunkter for adgang til forsamlingshuset samt betaling af leje og herefter vil du modtage en lejeaftale.

Vi sætter stor pris på, at du ved din henvendelse fortæller os, hvad det er for et arrangement, du planlægger – familiefest, firmafest eller foredrag for en lukket forsamling.

Bemærk huset lejes *ikke* ud til ungdomsfester.

Generel information:

Max antal personer: 150 – godkendt af brandmyndighederne

Service til ca.: 150 personer

Priser for leje af Farup Landsbyfælled:

Lille og Store sal: kr. 2.500.00 (inkl. moms og rengøring)

Kun lille sal: kr. 1.500.00 (inkl. moms og rengøring)

Priserne inkluderer leje af sal/sale, brug af toiletter incl. toiletpapir, håndservietter og sæbe, køkken, køkkenredskaber og -maskiner, service, strømforbrug, varme, vand samt normal rengøring. Ekstra rengøring afregnes p.t. til kr. 175.00 pr. påbegyndt time.

Hvis du reserverer en dato mere end 1 år frem, tager vi forbehold for evt. prisstigninger. Der betales 800 kr. i depositum når huset reserveres, resten når nøglen afhentes.

Mindre arrangementer

Lille og Store sal kan lejes til mindre arrangementer af max 5 timers varighed for 150 kr. pr time, maks. 500 kr. inkl moms.

Lille sal eller mødelokale kan lejes for 100 kr. pr time inkl. moms.

Erstatningspriser for service, inventar mm:

- Glas, askebægre, lystestager 10,- stk
- Tallerkner 40,- stk o Glasskåle 20,- stk
- Kopper og underkopper 30,- stk
- Stole 450,- stk o Borde 1450,- stk
- Brug af brandslukkeren 2000,- stk, plus rengøring, der afregnes på timebasis: 175 kr. pr påbegyndt time.

Andet ødelagt inventar og service erstattes efter bestyrelsens vurdering.

Huset er røgfrit!

Regler for leje af Farup Landsbyfælled

- Der må ikke spilles høj musik for åbne vinduer og døre. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at lukke arrangementet, hvis dette ikke overholdes.
- Der må ikke overnattes i huset – i forbindelse med udlejning.
- Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i lejeperioden.
- Faciliteterne afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse – dette gælder både inde- og udearealer.
- Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.
- Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers eller dennes gæsters brug.

Bestyrelsen for Farup Landsbyfælled, februar 2018



FÆLLESSPISNING

den 22. februar 2018

Vi starter med spil og hygge kl. 17.00 og spiser kl. 18.00.

Pris: Voksne 75 kr. Børn under 12 år 50 kr.
Øl og vand kan købes.

Tilmelding d. 19. februar til:
Lisbeth Schmidt 3052 9855 – bertie@mail.dk



UNGDOMSKLUBBEN

Medarbejdere og bestyrelse har været på en spændende inspirationstur syd for kommunegrænsen, hvor Mikkel Brander åbnede dørene for tre meget forskellige klubber, både mht. til indretning, brug og medlemsantal.

Vi blev inspireret både til inde- og uderum, samt hvordan klubben og resten af Fælledets brugere kan få del i vores initiativer og hvordan vi kan gøre Farup Ungdomsklub endnu mere #awesome! Vi blev også bekræftet i, at vores klubs styrke ligger i den lokale forankring og engagement.

Gode lokaler giver ikke en god klub. Men en god klub skal nok få udnyttet gode rammer optimalt.

Vi glæder os alle til at tage de nye lokaler i brug.

Trine



Den årlige skøjtetur og juletræer

D. 20. december var ungdomsklubben på den årlige skøjtetur til skøjtebanen på torvet i Esbjerg. Både nuværende medlemmer og gamle medlemmer, der var hjemme på juleferie, var med. En rigtig hyggelig aften der blev afsluttet med aftensmad på McDonald's.

Vi vil også gerne fra Ungdomsklubben sige tusind tak til Steen fra Hillerup, som jo donerede penge fra salg af juletræer ved den gamle brugs, til ungdomsklubben. Vi vil bruge pengene på vores afslutningstur inden sommerferien, hvor vi nu får mulighed for at give de unge mennesker en endnu bedre oplevelse end normalt. Tusind tak for det.





GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

FEBRUAR

Søndag d. 4.	Seksagesima kl. 10.00 kort fastelavnsgudstjeneste før tøndeslagning på skolen
Søndag d. 11.	Fastelavn søndag kl. 10.00
Søndag d. 18.	Ingen
Søndag d. 25.	2.s.i fasten kl. 19.00

MARTS

Søndag d. 4.	Ingen
Søndag d. 11.	Midfaste kl. 10.00 Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 18.	Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00
Lørdag d. 24.	Børn og påske kl. 10.00
Søndag d. 25.	Palmesøndag kl. 10.00
Skærtorsdag d. 29.	Cello / frokost kl. 11.00
Langfredag d. 30.	Liturgisk kl. 10.00

APRIL

Påskedag d. 1.	kl. 10.00 / Kaffe
----------------	-------------------

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

INDSAMLING

Ved nytårets indsamling til forfulgte kristne / Bibelselskabet indkom der 785 kr.

MENIGHEDSRÅDET

I forbindelse med tidl. formand Anne Kortegaards fraflytning fra sognet og indsupplering af Henrik Sørensen, ser menighedsrådets sammensætning herefter ud som nedenstående:

Formand Mona Vejlgård

Farup Sønderby 5, tlf.75424441

Næstformand / kirkeværg Jens Løkkegaard

Tanderup Digevej 4, tlf.75423008

Sekretær / kontaktperson Alma Clausen

Farup Kirkevej 27, tlf. 75411758

Kasserer Vera Tønder

Tanderupvej 22, tlf.24604351

Henrik Sørensen

Nr. Farupvej 5, tlf.75421704

ANSATTE

Sognepræst Elin Hjuler

Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612 / ehs@km.dk

Graver Kent Rygaard

Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Gravermedhjælper Karsten Nielsen

KIRKENS HJEMMESIDE

www.farupkirke.dk

BESØG AF PRÆSTEN

Husk, det er altid muligt at kontakte mig for et besøg/samtale. Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd. Elin Hjuler tlf. 75421612/ehs@km.dk

FERIE OG FRI

Jeg holder ferie i skolernes vinterferie d.12.-18.februar samt 3.-6. marts.

Der kan i februar rettes henvendelse til sognepræst Ruth Svendsen, Ribe, tlf. 40352815/rhs@km.dk

I marts til Simon T. Stubkjær tlf. 75420232/ sts@km.dk

NY GRAVER-MEDHJÆLPER

Hvis man på kirkegården ser en person gå og arbejde, som ikke er vores graver Kent og alligevel forekommer at være et kendt ansigt, så skal det nok passe!

Karsten Nielsen har afløst Helge Kristensen på posten som gravermedhjælper. Gennem 8 år har Karsten været gadefejer i Ribe, hvor han ikke alene har sørget for at fortøve og fliser var støvet for affald, men han har også fungeret som en slags guide for turister og andre. Karsten fortæller, at det er blevet til mange møder og fortællinger gennem årene, og hvordan folk har været flinke til at gøre opmærksom på løse fliser eller andre skavanker i gå-niveau. Han har været nem at kende som "ham fra kommunen", man kunne gå til.

Karsten Nielsen bor i Lustrup, men har tidligere gennem næsten 20 år haft bopæl i Hillerup, sammen med Lilli, som mange vil huske fra hendes engagement i Borger- og Gymnastikforeningen. Begge var desuden medlem af den navnkundige Hillerup Gøglertrup! Så er det vist sat på plads! Karsten er med andre ord en "gammel kending"

Vi byder meget velkommen.



BABYSALMESANG

Forårssæsonens babysalmesang begynder onsdag d. 21. februar. Det foregår igen i Sct. Catharinæ Kirke.

Onsdage kl. 10.00. Babysalmesangen varer små tre kvarter, hvorefter der er en kop kaffe/te til dem, der har tid og lyst.

Se kirkens hjemmesiden for yderligere information eller kontakt/tilmeld hos Elin Hjuler

PÅSKEN I FARUP

Påskedagene har deres særlige præg, fra palmesøndags fortælling om Jesus, der drager ind i Jerusalem og hyl-des som en anden konge, men der er en skinger tone i koret. Den bliver større og højere i løbet af ugen, over indstiftelsen af nadveren skærtorsdag til korsfæstelen langfredag. Inden det bliver påskemorgen og budskabet lyder mod al erfaring, at lyset sejrer over mørket. For sådan viste Guds kærlighed sig påskemorgen mægtigere end død og grav, så vi siden da må tro, at også for os er der håb og liv bag om døden. Død og grav får ikke det sidste ord. Det sidste ord, det er Guds. Det ord, hvorved der blev lys og liv i verden. Og som evangelisten Johannes siger det: ”Lyset skinner i mørket og mørket fik ikke bugt med det og skal aldrig få bugt med det.” Det er påskens og kristendommens tro.

Vi begynder allerede lørdag før palmesøndag med PÅSKE FOR BØRN

Klip og klister i kirken lørdag d. 24. april kl. 10.00

SKÆRTORS DAG kl. 11.00 kommer Mads Roager og spiller sammen med vores organist.

Mads er en af organist Camillas musikelever på Kate-dralskolen. Han har desuden spillet cello, siden han gik i 3. klasse. Vi kan glæde os til hans medvirken.

Efter gudstjenesten står menighedsrådet for en frokost i kirkehuset. Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne til et par hyggelige timer i hinandens selskab.

LANGFREDAG veksler salmer og læsninger med eftertanke på lidelsen i verden.

PÅSKEDAG synger vi de store påskesalmer. Der er stående kaffe efter gudstjenesten.

TIRSDAGSKLUB

Februars sidste tirsdag d. 27. får vi genbesøg af Elise Balslev, Bramming.

Det er efterhånden blevet en tradition med en fortælleeftermiddag ved Elise. Denne gang er det Thit Jensens roman Stygge Krumpen, sognepræsten fra Bramming har taget under behandling. Bogen handler om Børglum-biskoppens dramatiske liv i midten af 1500 tallet – i overgangen fra katolsk til protestantisk tro.

De, der ikke har oplevet Elises fortællekunst, får hermed muligheden, og vi andre kan bare glæde os.

Marts måneds møde er tirsdag d. 27. Her kommer Lene Bordorff, organist ved Folding og Malt kirker. Hun ledsages af kirkesanger Pia Kamp Brincker og vi-

olinist Gunnar Krog og sammen vil de sætte fokus på emnet: Hvad gør tonerne ved salmeteksten? Som Lene skriver, så har vi vel alle en yndlingssalme, hvor melodi og tekst følges ad. Men hvad gør det ved en tekst, når man sætter en ny melodi til? Hun har selv komponeret flere nye salmemelodier til kendte tekster. Dem vil trioen præsentere for os denne eftermiddag og selv får vi lejlighed til at synge på de kendte velkendte toner..

Sidste møde i forårssæsonen er tirsdag d. 24. april.

Da står på programmet: Den danske Klosterrute, en vandring på over 2000 km. gennem det danske landskab. Sognepræst Erling Bjerrum Pedersen, Abild, vil fortælle om ideen bag Den Danske Klosterrute og den vandring fra Helsingør til Frederikshavn, der blev foretaget i 2017 Ligesom han vil komme ind på andre pilgrimsruter i verden og hvorfor en luthersk præst bruger tid på pilgrimsvandring.

Tirsdagsklubben er som sædvanlig for alle med interesse for at mødes, synge og tale sammen samt blive en smule ”oplyst”. Det foregår i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6. Vi begynder 14.30. Kaffe 10 kr.

MIG OG MIN KIRKE



Jeg har fået stafetten af Lisbet Marie Knudsen. I starten tænkte jeg hvorfor sagde jeg ja, men nu hvor jeg er kommet i gang med at skrive, er det faktisk ret spændende og sjovt. Fordi jeg bor jo så tæt på kirken at den jo næsten er i min baghave, og jeg har jo altid boet her fra da jeg blev født, så jeg har haft mange oplevelser med kirken. En af de mange oplevelser med kirken var at jeg har været med oppe i kirketårnet med Kent Rygaard som er kirkegraver på Farup kirke og min søde nabo. Så han har taget min søster og mig med derover mange gange. Både op i kirketårnet og hen til der hvor han stod og trak i tovene, dengang hvor han ikke havde en maskine til at ringe for ham. Det foregik ved at han havde et ur hængende på væggen, som viste klokken

præcist så når den stod på f.eks. halv tolv så ringede han med klokken, og hvis den stod på kl 3 så ringede han tre gange.

Jeg er jo også næsten lige blevet konfirmeret for jeg havde Elin Hjuler som er præst i Farup kirke. Jeg gik til konfirmationsforberedelse onsdag morgen fra 8 til halv 10. Og der lavede vi alt muligt der havde med kirken og konfirmation at gøre. Vi sang og øvede os på fadervor og trosbekendelsen, som vi skulle bruge til konfirmationen.

Jeg har også mange venner inde fra Ribe af, så når de kommer her ud til mig, så spørger de hele tiden om ”er

det ikke træls at bo lige ved siden af kirken den ringer jo hele tiden” så svarer jeg bare ”jeg lægger hovedet ikke mærke til den, den er der bare”

Da min søster og jeg var små, så havde vi en trampolin ude i haven, som vi hoppede helt vildt meget på, men da der var begravelse fik vi at vide at vi ikke måtte hoppe på den, fordi at vi grinte og larmede så det var synd for dem der havde mistet en som stod dem nær.

Tue Brander, Farup kirkevej 48

*Det forlyder, at Tue vil give stafetten videre til sin søde nabo, graver Kent Rygaard!!
(red.)*

Status på økonomisk støtte til Farup Forsamlingshus/by-forskønnelse

Som nævnt i det tidligere Marsk og Muld har vi oprettet en konto i et andet pengeinstitut, end der hvor vi har gælden. Her kan de af Jer som ønsker at støtte op om at holde huset/grunden i Farup-hænder overføre Jeres bidrag. På nuværende tidspunkt, januar 2018, har vi modtaget 6.800 kr. Vi håber meget, at endnu flere vil hjælpe til, da vi ellers ikke kommer i mål og resultatet er dermed konkurs. Bidraget skal betragtes som en investering i by-forskønnelse for Farup.

Pengene kan overføres til: Skjern Bank reg.nr. 7780 kontonr. 874081.

Noter meget gerne Jeres navn ved overførsel. Har I ikke netbank, da kontakt kasserer Lisbeth Schmidt, Havevej 5 eller afvent til I får besøg af ungdomsklubben, som har lovet at hjælpe os.



Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forskellige interessegrupper i Farup sogn

INVITATION

Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til

Koordineringsmøde i kirkehuset, torsdag den 15. marts 2018 kl. 20.00

- På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter, således at uheldige kollisioner kan undgås.
- Drøfte nye udviklingsmuligheder.
- Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.
- Udveksling af oplysninger mellem foreningerne mv.
- Få nye (gerne vilde) idéer og finde ildsjæle (ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende), der vil hjælpe med at udføre dem.
- Andet.

Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle iderige borgere er velkomne. Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter.

Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til undertegnede, der på bedst mulig måde vil forsøge at viderebringe disse.

Der udsendes referat efterfølgende. HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Søren Høj Bendixen på 5076 3090 eller fsbg@farupsogn.dk

Fredag den 12. Januar havde Q gruppen pyntet op i forsamlingshuset til koncert med "One man band", der fortolker Johnny Madsen sange. Godt 100 tilhørere, unge som ældre, havde booket en plads, og det blev en forrygende aften.

Bandet leverede en fantastisk fortolkning krydret med en række anekdoter om Johnny og der blev klappet og sunget godt med. Halvvejs nød vi lækkert smørbrød i hyggelig stemning, hvorefter 2. set blev spillet.

Godt hjulpet til af lokale bartendere blev der afsat masser af drikkevarer, og en del donerede kasser blev solgt på en såkaldt omvendt auktion af en sprudlende auktionarius.

Formålet var nemlig først og fremmest at skaffe penge til husets slunkne kasse. Det blev gjort med donation af musik fra Marsk Music, øl fra ABC, tilskud til smørbrød fra Kogehuset, en flot præmie til amerikansk lotteri af bandet og et tilskud pr deltager fra Logitrans.

Et flot initiativ af Q gruppen, der stod for alt det praktiske denne aften og som resulterede i et tilskud til huset på o. kr. 28.000,00.

En yderst vellykket aften

Hilsen Lene Nielsen

Medlemskab af F.S.B.G.



Ønsker man at deltage i de aktiviteter, som FSBG arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det. Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er begyndt igen i år at opkræve højere pris for ikke-medlemmer til nogle af vores arrangementer! Medlemsliste offentliggøres på hjemmesiden www.farupsogn.dk. Hvis man ikke ønsker sit navn offentliggjort, kan dette ske ved at skrive en mail til foreningen på fsbg@farupsogn.dk.

I 2018 bestemte generalforsamlingen, at kontingentet skulle være uændret **100 kr. pr. person i husstanden over 18 år**, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales via hjemmesiden www.farupsogn.dk ved brug af Dankort eller kontakt til en fra bestyrelsen. Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad. Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følg os i vores facebookgruppe: Farup, hvor du er velkommen til at skrive kommentarer eller lave nye opslag. Vi har lavet den, så vi lettere kan holde kontakt med alle i sognet, så derfor er du også velkommen til at invitere dine Farup-Facebook-Venner.

Med venlig hilsen
Søren Høj Bendixen

DET SKER I FARUP

Arrangør
Farup Forsamlingshus

RUNNING DINNER

FREDAG D. 23 MARTS KLOKKEN 17:30

Tilmelding senest 16. marts til:
Lisbeth Schmidt: beritie@mail.dk eller 3052 9855

Så gentager vi vores store succes hvor vi afholder Running Dinner fredag d. 23. marts 2018
Hvor der mulighed for at melde sig som værtspar eller at være gæster.
Gæsterne mødes i forsamlingshuset kl. 17:30, hvor man betaler for maden og får at vide hvilke værter man skal besøge!
Vi drager derefter ud i byen til forrest det første sted derefter et andet sted til hovedret og et tredje sted til dessert.
Ved 20:30-21:00 tiden mødes gæster og værtspar i Forsamlingshuset til en kop kaffe og hyggeligt samvær
Hvor der kan købes øl, vand, vin.
Det koster 250 kr. pr. gæst at deltage. Værtspar giver maden. Evt. spørgsmål kontakt Lisbeth 3052 9855

På tur med Klaus 3



Det skulle vise sig, at 7 dages ferie også har en pris i Kina. Da vi efterfølgende ikke havde en normal 5 dages uge med undervisning, men derimod også skulle møde lørdag og søndag, så vi endte med 12 dages undervisning i streg, før vi igen havde en weekend til at slappe af i. Dette viste sig ikke at være den eneste gang. Efter næsten hver ferie betalte vi prisen med en eller to dages ekstra undervisning i den efterfølgende weekenden. På trods af vores 12 dage lange maraton undervisning, fik jeg planlagt en weekendtur med min roommate til Luoyang, øst for Xi'an. Vi tog afsted sent torsdag aften med nattoget fra Beijing og omkring 9 timer senere var vi fremme. Det kostede kun 180 kr for en seng i 9 timer i toget. De priser kunne DSB godt lære lidt af. Første stop på programmet var Longmen grotterne, som er to store bjergsider ud til en flod. Disse bjergsider er fyldt med 100.000 buddha-statuer fordelt over 2300 grotter, hvilket er et fascinerende syn, specielt de største, der nok var op til 20 meter høje. Desværre har flere af statuerne lidt under den kulturrevolutionen, dog er synet af de mange grotter og buddhaer stadig et unikt et af slagsen. Vores anden dag stod på en lang taxitur til det famøse Shaolin temple, hvor shaolin kung-fuen opstod. Vi havde forud korresponderet med en af munkene om at deltage i en kung fu morgentræning, desværre kom vi for sent, da vi undervurderede længden af rejsen. Til gengæld nåede vi at se den militære disciplinære træning af hundredvis af kinesere i alle aldersgrupper. Dette var ikke blot et tempel med træning som i et træningscenter, men en reel kostskole med træning af streng disciplin og kungfu. Det gik nu hurtigt op for mig, at denne "kampsport" er mere til opvisning end kamp, men det var nu stadig vanvittigt at se deres flyvende spark og kamp med våben, hvilket de viste i et af deres mange turistorienterede shows. Da vi mistede morgentræningen, havde vi mere tid end planlagt til at udforske området. Så vi besteg både små bjergtinder og større bjerge. På et af de største bjerge, fandt vi en rute, der skulle føre os til et lufttempel, hvilket, vi tænkte, lød ret sejt. Efter 5 km op og ned af trapper på en lille sti på siden af bjerget fandt vi templet. Dette viste sig at give nok den bedste udsigt jeg endnu har set i Kina, en ufatteligt placering af dette tempel, med flot natur rundt om og udsigten til solnedgangen. Det var hver en dråbe sved og muskelsmerte værd. Næste dag var mine ben som cement, tunge og trætte efter gårsdagen mange trappetrin, så dagen blev brugt på en mindre gåtur i det første buddhistiske tempel i Kina placeret i Luoyang. Om aftenen tog vi et af de såkaldte bullet trains aka. højhastighedstog, det tog os under 4 timer at rejse 800 km hjem til Beijing.

Jeg havde i begyndelsen af semesteret lidt uvidende sagt ja til at deltage i et kor, da jeg tænkte, hvorfor ikke, det kan være en oplevelse. Så jeg deltog sammen med resten af de danske drenge fra min klasse og alle de kinesiske SDC'ere, for dem var det nemlig obligatorisk. Vi skulle kun synge en sang, og den handlede om kinesiske soldater tilbage hvor Mao Zedong stadig levede og var selvfølgelig på kinesisk. Så i bedste kinesisk undervisningsstil fik vi indøvet sangen til det var gebrokket kinesisk. Ingen af os vidste rigtigt, hvad vi sang, men det lød egentlig ret godt. Efter 8 øvelsesgange igennem november måned skulle vi optræde, der var dog ingen, som havde sagt foran hvor mange og hvem, da vi i sin tid havde sagt ja til at synge i koret. Det viste sig, at være foran omkring 1000 mennesker, hvoriblandt der var medlemmer af det røde parti, som skulle være ret vigtige folk ifølge mine medstuderende. Det betød, at vi ikke bare skulle stå i vores normale tøj, men udsmykkes med traditionel militæruniform og en masse sminke, alt for meget sminke hvis du spørger mig! Anyway det gav samme sug i maven at synge foran alle de mennesker, som det gjorde, dengang jeg lavede gymnastikopvisning tilbage på efterskolen. Udover det, gav oplevelsen mig nu også et godt nyt venskab med vores dirigent, Bella, som er jævnaldrende med mig, men studerede på et andet universitet i Beijing. November og starten af december måned var studiemæssigt hårde måneder, da vi stod overfor vores første rigtige eksamen, som var i kurset fundamental biomedical signal processing (FBSP). Det lå endda oven i en af vores 5 deleksamener i basis neuroscience, som også krævede en del opmærksomhed. Så weekenderne blev brugt på studiet i denne periode, og det var godt jeg gjorde det, for kun to dage før eksamen i FBSP gik lyset op for mig, og jeg forstod mig endelig på emnet. Efter denne hårde studietid begyndte jeg at se frem til min næste ferie, og der gik ikke lang tid før jeg fandt min destination, Vietnam.

Efter min eksamen i medical imaging techniques den 16. december tog jeg flyet til Hanoi i den nordlige del af Vietnam og videre derfra til den naturskønne ø Catba, som er kendt for Halong Bay. Min plan var, at jeg skulle klatre det meste af tiden, for det havde jeg i den grad manglet i Beijing. Min første dag gik selvfølgelig med klatring og endda min favorit form for klatring nemlig deepwater solo, hvilket vil sige at jeg klatrer på klipper i havet uden sikring, så man falder direkte i havet, når man ikke kan mere. Andendagen gik med at sejle kajak rundt mellem alle de flotte små øer til fiskebyerne som ligger på vandet, hvor de fanger og opdrætter fisk, indtil de er store nok til at sælges. Livet i disse fiskebyer bliver ikke meget mere simpelt, men det må nu også være meget befriende at leve i sådan et scenari, som Halong Bay er. På tredje dagen kunne jeg mærke min store fejltagelse, som var at bringe for mange par shorts i stedet for lange bukser, for jeg havde overvurderet, hvor varmt klimaet var i den nordlige del af Vietnam i december måned. Det betød, jeg fik en slem omgang influenza, som afholdte mig fra at klatre alt for meget, men til gengæld fik jeg set store dele af øen og dens nationale park. De sidste to dage blev brugt i Hanoi på at se de obligatoriske turistattraktioner og forsøge at blive rask igen.

Jeg vendte tilbage til Beijing om aftenen den 23. december og var klar til juleaften i Beijing sammen med resterne af SDC, der var blevet i Beijing for julen ligesom mig. Vi var

omkring 20 personer samlet i en lejlighed på 50 kvm, så vi var presset godt sammen. Vi forsøgte også alle at gøre det hyggeligt med julemusik, julemad og ikke mindst juletraditionerne. Dog følte det ikke som rigtig jul, da intet kan erstatte juleaften med familien. I de efterfølgende dage lå jeg igen/stadigvæk med influenza og i det triste grå forurenede vejr, oplevede jeg for første gang en anelse hjemve, specielt på min fødselsdag var det hårdt, og jeg havde lyst til at droppe ud bare for at tage hjem til Danmark. Men udfordringer som disse går over, ligesom det forurenede vejr også forsvinder. Da min influenza forsvandt, begyndte min hverdag med studiet at tage form, da jeg havde endnu en stor og svær eksamen, basic neuroscience. Ligesom de andre eksamener før, havde jeg ikke meget fritid i denne periode op til eksamensdagen, og aldrig har jeg følt mig så uforberedt til en eksamen, som jeg gjorde til denne. Dette selvom jeg havde læst hundredvis af sider. På selve eksamensdagen kl. 6 om morgenen i starten af januar fik vi en mail fra SDC kontoret, som gav os valget om at udskyde eksamen til slutningen af februar. Dette pga. forureningen af vejret var så slemt, at de ikke ville tvinge os til at gå udenfor og over i bygningen, hvor eksamen skulle være. Det siger altså lidt om, hvor meget smog der kan være i Beijing, når det er værst. Anyway, jeg valgte at møde op, da forureningen havde været sådan hele ugen og kom heldigvis med nød og næppe igennem den 4 timers lange skriftlige eksamen. Efter eksamen forsvandt min hjemve i takt med, at jeg blev klar til endnu en ferie, da vi nu havde springbreak fra midt januar til slutningen af februar.

Eksamen blev fejret med en bytur og en madaften hos Bella sammen resten af de danske drenge fra neuroscience. Vi lavede dansk mad til hende, og hun lavede kinesisk mad fra sin hjemprovins. Til dags dato er det, den bedste kinesiske mad jeg har smagt! Efter den vellykkede madaften og bytur, var tiden inde til at rejse til den første destination, Guilin som ligger i den sydlige del af Kina. For jer der ikke kender til Guilin, så er det et idyllisk naturområde med høje bjergtinder. Overalt snor Yangtze-floden sig igennem sceneriet, hvilket også er portrætteret på 20 RMB sedlen. Byen Guilin tilbød stor diversitet af streetfood, hvor jeg bl.a. tillod mig selv at prøve krokodille for første gang, hvilket til min overraskelse var virkelig sejt og senet kød. Der var nu ikke så mange udfordrende delikatesser ligesom i Beijing, hvor jeg i sommeren 2016 bl.a. spiste en stor friturestegt edderkop, men derimod var der masser af smagsrigt mad. Intet mad i Guilin overgik måltidet, vi fik på vores hike. Efter vi havde gået ud af mindre og mindre sideveje og følelsen af at vi var endt i en blindgyde, fandt vi en lille sti, som førte os til en næsten hemmelig landsby, hvor vi spiste ved en af de lokale landsbyboere. Maden blev lavet af grøntsager direkte fra køkkenhaven, kødet fra en af de mange fritgående høns og vandet var fra en kilde ved det nærliggende hellige bjerg. Det smagte som værende fra en Michelin-restaurant, men det var måske også pga. vores meget sultne maver. Vi besøgte også rismarker og prøvede bambo-rafting på Yantze-floden. Desværre var der en tung tåge som ikke vil lade os opleve området til fulde. Efter 5 dage i Guilin tog vi flyet til Taipai på Taiwan. Her fandt vi med det samme sol og varme, som vi i den grad havde manglet i både Guilin og Beijing. På trods af at Taiwan er en del af Kina ifølge nogle kinesere, så er det som at komme til

et nyt land. Det er et langt mere vestliglignende sted, hvor alle snakker engelsk, har egen valuta og egne traditioner. Anyway, jeg faldt virkelig for byen Taipai, da byen virkelig er ren, flot og grøn med masser af charme. En af dagene havde vi gået meget rundt i byen, hvor vi tilfældigvis fandt en spil/teknologi-messe med de nyeste virtual-reality-spil. Lige fra starten kunne vi trække på, at vi var hvide, så vi kom frem køen, da det var god PR for de forskellige firmaer at have hvide mennesker der var interesserede i deres produkt. Unfair for resten af gæsterne, men fedt for os. En af de federe spil-oplevelser var paraglidning, hvor der ikke var sparet på detaljerne. Taipai er hellere ikke uden underlige ting, heriblandt en toilet-restaurant, hvor gæsterne sidder på toiletter og spiser fra toiletter, specielt var den brune isdessert i et toilet spøjst. Vi tilbragte i alt 7 dage på Taiwan med at se vulkaner, byen og så meget andet. Efter Taiwan rejste jeg tilbage til Beijing, hvor jeg tilbragte 4 dage på at forberede mig på min næste rejse til Indonesien. I en af de fire dage blev jeg inviteret ud at stå på alpinski, hvilket jeg aldrig havde prøvet før. De første par ture ned ad den letteste bakke, var jeg som bambi på glatis, men hurtigt efter begyndte jeg at lære de basale teknikker, og før jeg vidste af det, var jeg på vej ned af en stejl blå rute. Efter en lang og sjov dag i sneen var benene trætte og ansigtet rødt af solen, men jeg var klar over, det ikke var sidste gang, jeg skulle prøve det.

Vi tog i alt fire personer afsted til Indonesien og startede med at lande på West Flores, hvor vi lejede en båd med et crew for 4 dage til at sejle os rundt ved Komodoøerne. Vores store forhåbninger om at se komododragere kom i opfyldelse allerede på andendagen. De var længere, end jeg var høj, og et bid fra dem, skulle være i stand til at dræbe næsten hvad som helst på jorden pga. deres bakterier i spytet. De fuldvoksne komododragere har næsten skællignende skind, så navnet drage er nu passende, selvom de ikke kan flyve. Så selvom jeg var fascineret af dem, var jeg påpasselig og holdte god afstand. På tredje aften lagde vi for anker ved en mindre skov af buske i havet lidt ude for kysten. Vi tænkte bare, det var en god placering for natten, men lige som solen gik ned, begyndte det at sværme med tusindvis af kæmpe frugtflagermus med vingefang på mindst en meter, blot 30-50 meter over os. Efter et kortvarigt chok over mængden af flagermus så tæt på, begyndte det faktisk at være ret flot, næsten som en slags tropisk sort sol af flagermus.

fortsættes ...

