

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

21. årgang · Nr. 4 · juni-juli 2016



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Næste blad udgives i uge 32.

Indleveringsfrist

er den 1. mandag i
ulige måneder.
Materiale indleveres til
Villy Lønne på mail:
farup@farupsogn.dk

Redaktionen:

Elin Hjuler
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgård

Layout og opsætning:
Grafisk Produktion ApS

Oplag: 400 stk.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk

AKTIVITETSKALENDER

Juni

Lørdag den 11. kl. 14.00-16.00	»Boldaften« på »Farup Stadion«
Mandag den 13. kl. 19.00	Sogne-sti-vandring
Tirsdag den 14. kl. 18.30	Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
Lørdag den 18. kl. 14.30-16.30	Musik-café i Kirkehusets have
Torsdag den 23. kl. 18.00	Sct. Hans bål på Lauges mark
Onsdag den 29. kl. 14.00	Sogneudflugt

August

Fredag den 19. - lørdag den 20. Landsbyfest

September

Tirsdag den 13.	Orientering- og opstillingsmøde til menighedsrådet
Fredag den 23.	Musik i forsamlingshuset

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
- Bøgbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.30-16.00.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



Boldaften 2016

Lørdag den 11. juni kl. 14.00 til 16.00 afholder vi »boldaften« på »Farup Stadion«, hvor vi dyster mod hinanden i rundbold. Efterfølgende kan der købes kaffe/kage, øl og vand. Kom og vær med til en hyggelig og social eftermiddag.

Vi har i år valgt at flytte boldaftenen fra en aften til lørdag eftermiddag, hvilket vi håber I tager godt imod og møder op til nogle hyggelige timer. Vi har bestilt det gode vejr hos vejrguderne.

I lighed med sidste år, arrangerer vi kage-bage-kon-

kurrence. Bag/lav den lækreste kage i sognet, og bliver den solgt som den første, så vinder du en præmie. Der skal minimum kunne sælges 12 stykker af kagen, ellers er der ingen regler.

Kage-tilmelding: Foregår på vores facebookgruppe FSBG – Farup Sogns Borger og Gymnastikforening, eller til Mette på 2891-9619.

Søren Høj Bendixen
Formand FSBG



Marsk & Muld har underskud

På grund af manglende medlemsindbetalinger har Marsk & Muld underskud.

Vi opfordrer hermed til, at I indbetaler jeres kontingent til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, da 30 kr. af kontingentet går til drift af bladet og resten går til foreningens aktiviteter, som alle på en eller anden måde nyder godt af – vær nu aktiv!

Regnskabet viser igen et underskud. Positivt ud fra, at alle numre var på 12 sider, men negativt på grund af færre solgte medlemskaber – nu nede på 130 stk. á 30 kr., som siden 2006 er faldet fra over 300 stk. á 20 kr. Underskud-det kan ikke dækkes ind af kassebeholdningen, så vi skal tage beslutning om reduktion i bladudgivelser, antal sider eller finde flere bidrag til fortsættelsen af driften.

100 kr. pr. voksen kan indbetales på konto 7780 - 1945948 eller via hjemmesiden www.farupsogn.dk.

Gert Vejgaard, Kasserer

Regnskab 01.06.2015 til 31.05.2016

Tekst	Konto	Indtægt	Udgift
Menighedsråd	Indbetaling	12.500,00	
Borgerforening	Indbetaling	2.000,00	
Medlemskort	Indbetaling	3.690,00	
Renter Frøs	Renter	8,84	
Grafisk Produktion	Rediger/tryk		-15.825,00
Udbringning	Udbringning		-3.600,00
Sum		18.198,84	-19.425,00
Sum overført		-19.425,00	
Resultat	Underskud	-1.226,16	

Landsbyfest 2016



Husk landsbyfesten affholdes fra torsdag til søndag i uge 33. Planlægningen af arrangementet er i øjeblikket i gang, og programmet vil blive bragt i næste nummer af Marsk & Muld samt på hjemmesiden www.farupsogn.dk.

Har du lyst til at tage en vagt i baren eller boden, så giv endelig besked på fsbg@farupsogn.dk, på sms eller telefon på 2026-1689. Du kan naturligvis også gøre det på vores facebookgruppe, som hedder »FSBG - Farup Sogns Borger og Gymnastikforening«.

De slagne helte

Af Niels-Kristian E. Knudsen, 21 år, landmand og agrarøkonom.



I marts måned rejste Niels-Kristian Knudsen sammen med sine øvrige agrarøkonomstuderende til Bruxelles på studietur. Agrarøkonomuddannelsen er den højeste lederuddannelse, man kan bygge ovenpå sin landmandsuddannelse i Danmark. Niels-Kristian er født i Farup, uddannet på Riber Kjærgaard landbrugsskole ved Bramming, og han har arbejdet med køer på Tanderupgård ved Farup, samt med økologisk mælkeproduktion på Blæsbjerg ved Toftlund. Han fortsatte i foråret på agrarøkonom studiet på Vejlbjerg landbrugsskole i Århus.

Hva` så kære venner? Var natten hård? Vi sidder her i bussen, 30 unge landmænd på vej mod Tyskland og dagens besøg på Claas fabrikken. Indtil videre har vores landbrugsstudietur budt på både Hollandske økosvin, bryggeribesøg, besøg hos landbrugskommissionen, et kig på Europa-Parlamentet, besøg hos Landbrug- og Fødevarer afdeling i Bruxelles og flere andre små attraktioner i Bruxelles.

Nu sidder vi så her i bussen, og mens I sover og kommer jer over mødet med Belgiens øl og kvinder, så funderer jeg lidt over: Dels turen og dels vores erhverv, mens jeg lytter til jeres synkroniserede snorken. Ak ja, hvad kommer vi hjem til drenge? Se nu bare gødningssagen eller »gylle gaten« som den også er blevet kaldt. Hvad gik der galt? Gjorde vi noget forkert, eller var det måske det, vi ikke gjorde, som gav sig udslag i en dyrt købt gødningstigning, med en minsterafgang til følge? Vi har da altid følt, at vi arbej-

dede i et livsvigtigt erhverv og, at vi danske landmænd var de bedste, fordi vi var førende på gødnings-, antibiotika- og dyrevelfærds området. Er det fortidens store succes »Andelselskaberne«, som har fået os til, at glemme hr. og fr. Danmark, og brandingen af vore gårde og vort erhverv? Jeg er ikke helt sikker. I hvert fald forudså vi ikke danskernes stigende mistro til os, og nu venter et stort arbejde de næste årtier, hvis denne udvikling skal vendes!

Hvor komisk det end lyder, så kan overskriften set fra min stol, give to betydninger:

- Den ene drejer sig om nattens aktiviteter, hvor I ikke viste mangel på mod, men hvor I til sidst måtte overgive jer til søvnen, da styrken til sidst aftog.
- Den anden betydning, hvor vi har lullet os i søvn og mistet

både styrke og mod, når det drejer sig om vores politiske udfordringer, hjemme i Danmark.

Selvom vi sidder her i bussen med vidt forskellige holdninger og indgangsvinkler til fremtiden og fremtidens landbrug, så lad os lægge økologistridsøksen fra os.

Lad os vise omverdenen, at konventionelle, biodynamiske og økologiske landmænd godt kan enes om »det gode landmandsskab«, som vi alle vil praktisere. Ja, kære venner husk »det gode landmandsskab« og pas på ikke at sætte lighedstegn mellem lav dødelighed og høj velfærd.

Jeg føler skam I er helte, fordi I arbejder i et så økonomisk lidt tiltrækkende erhverv, med at producere fødevarer og er glade for det.

Jeg føler skam I er helte, fordi I allerede inden I er færdiguddannede og, inden I har etableret jer med egen gård, skal tvinges til at høre på, at visse mennesker på det kraftigste antyder I er miljøsvin og dyreplagere. »Hvis ingenting man vidste, er det let at være klog«. (Citat landmandssangen).

Trods dette har sager som »gødningssagen« bare vist, at vi godt kan falde af hesten, hvis vi glemmer samfundet. »Lad falde hvad ikke kan stå«: MEN, I REJSER JER – HELTENE HAR REJST SIG!!!

Guldconfirmation 8. maj 2016

Hvilken herlig skik I har opfundet i det sydlige Jylland. Der er ihvertfald ingen af mine venner og bekendte her på Fyn der kender til skikken med Guldconfirmation. Vi fik invitationen for et år siden og jeg satte straks kryds i kalenderen og meldte tilbage, at jeg selvfølgelig gerne ville deltage.

Så oprandt dagen med flot solskin og varme i vejret. Perfekt start efter et koldt, blæsende og regnfuldt forår. På køreturen mod Vestjylland gik mange tanker gennem hovedet. Kunne jeg mon kende dem igen, hvor mange ville deltage og havde vi overhovedet noget at snakke om?

Foran Farup Kirke var der allerede mange mennesker, selv om jeg ankom i god tid. Der var nemlig også rigtig confirmation denne søndag. Et ekstra plus på vores dag. Jeg begyndte at hilse rundt og efter lidt betænkningstid kunne jeg genkende og huske navnene på alle fremmødte. Vores lærere hr. og fru Killian, fru Kjær samt Jørgensen med frue var også mødt op. Sådan tiltalte vi vores lærere dengang.

Inde i kirken blev vi modtaget af præsten Elin, der hilste på os alle. Kordegnen havde sørget for at reservere 3 bænkerader til os. Der var lagt et sangtryk på bænken, samt påført med guldpenn »50 år«. Så følte man virkelig, der var tænkt på os og at vi var velkomne. Samtidig var kirken flot pyntet med blomster ved bænken, samt nyudsprungne

bøgegrene i korbuen. Ivan Jørgensen var som for 50 år siden organist denne søndag.

Vi blev behørigt omtalt i Elin's prædiken og alle navnene blev læst op, ialt og heraf var der mødt 14. Under oplæsningen stod vi op, så de øvrige kirkegængere kunne se hvad 50 år har gjort ved os, sammenlignet med de 3 unge og flotte »rigtige« konfirmander.

Efter den obligatoriske fotografering i kirken gik vi om til Villy, som havde tilbudt at lægge hus til festlighederne. Her blev vi modtaget med velkomstdrink, thaibuffet, hjemmebagte småkager og kringle. Sikke en menu. Den var ikke positiv for kalorieregnskabet, men hvem tæller sådan en dag. Endvidere havde Hans Chr. og hans kone lavet en gave til os alle. Vi tilbragte nu nogle festlige timer i hinandens selskab, med sang, gennemgang af vores livshistorier og hvad vi nu havde lyst til at fortælle.

Til slut blev vi enige om, at der nok ikke skulle gå 25 år til næste gensynsfest. Vi vil alle takke Elin, Ivan Jørgensen for orgelspil, vores lærere og ikke mindst festudvalget, Elsebeth, Ellen og Villy for det gode initiativ og alt det arbejde de har lagt i det.

Mvh.
Grethe Okholm
Middelfart



*Bageste række fra venstre: Hans Chr. Voigt, Elsebeth Hansen, Erik Pedersen, Kurt Kjærgaard.
Næste række: Inger Margrethe Nielsen, Else Marie Pedersen, Birgit Pedersen.
Bent Kilian, Ivan Jørgensen, Hans Pedersen, Viggo Pedersen, Niels Ove Pedersen, Mary Kilian, Sigrid Kjær.
Siddende: Ellen Pedersen, Inger Nissen Nielsen, Grethe Larsen, Villy Lønne.*

Hej med jer – i Hillerup og Farup



Det rykker simpelthen for vildt – i skrivende stund er vi nu over 1.000.000 kr. i indsamlede midler og arbejdstimerne er ligeledes ved at »løbe ind på kontoen«.

Der har siden sidst været afholdt Borgermøde med præsentation af projektet, hvor der var stor opbakning. 60

personer mødte op til mødet i Forsamlingshuset. *Vi var helt »høje«, da vi gik hjem – fantastisk!!!*

De første fondsmidler er ligeledes rullet ind. Der er nu 250.000 kr fra »SydEnergis Vækstpulje«, der støtter initiativer der kan være med til at fremtidssikre det samfund, som deres kunder er en del af – tusind tak for det!

Der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet til med husstandsindsamlingen, og selvfølgelig til alle, der har åbnet døren og budt indenfor. Mange har bidraget med arbejdstimer og penge – igen, tusind tak!

Så nu har vi rundet MILLIONEN og Ole hoppede på Søren og poserede for UgeAvisen, da de var på besøg.

... og så var der »Running Dinner« i Farup. Sjældent har der været så mange på cykel rundt i Farup en fredag aften. Alle mødtes i forsamlingshuset kl. 17.30 og ved lodtrækning blev de enkelte spisesteder fordelt. 3 retters menu på 3 lokaliteter, med nye »bordherrer« til hver ret – vellykket med masser af snak, hygge og god mad. Slutteligt mødtes alle i Forsamlingshuset igen ved ca. 21.30 til kaffe, mere hygge og dans til Klaus Foghs guitar (tak Klaus). En kæmpe tak skal tildeles de familier, der havde tilbudt at lægge hus og spisebord til denne aften. Alle fik vist talt med nye mennesker denne aften! Der blev også et pænt overskud på arrangementet, der går til Kultur- og Aktivitetshuset. Dette koncept kan fint gentages...

Alt i alt er vi meget fortrøstningsfulde i styregruppen og fornemmer den samme optimisme i både Hillerup og Farup for »Projekt Farup Kultur- og Aktivitetshus«. Vi forventer stadig at påbegynde byggeriet efter sommerferien i år. Det er et godt projekt på flere måder – vi får et godt samlingssted og projektet samler beboerne – det bliver fedt og svedigt.

På vegne af »Styregruppen for Farup Landsbyfælled«
Ole Rasmussen



Tænk at der findes så mange cykler i Farup!

Jeg tænker selvfølgelig på vores »Running dinner-aften« den 15. april. Og sikke en stemning der var! Så dejligt at komme på besøg hos glade, gæstfrie værtsfolk, der i den grad havde kælet for mad og vin. Hvor var det en DEJLIG aften! Alle er vist enige om, at det skal vi gøre igen, og jeg er parat!

Tusind tak til alle.
Mette Lind



Medlemskab af F.S.B.G.

Ønsker man at deltage i de aktiviteter som FSBG arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det.

Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er begyndt igen i år at opkræve *højere pris for ikke medlemmer* til nogle af vores arrangementer! Medlemsliste offentliggøres på hjemmesiden www.farupsogn.dk. Hvis man ikke ønsker sit navn offentliggjort, kan dette ske ved at skrive en mail til foreningen på fsbg@farupsogn.dk.

I 2016 bestemte generalforsamlingen, at kontingentet skulle være uændret **100 kr. pr. person i husstanden over 18 år**, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales

via hjemmesiden www.farupsogn.dk ved brug af Dankort eller kontakt til vores kasserer. Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad.

Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følg os i vores facebookgruppe: FSBG – Farup Sogns Borger og Gymnastikforening, hvor du er velkommen til at skrive kommentarer eller lave nye opslag. Vi har lavet den, så vi lettere kan holde kontakt med alle i sognet, så derfor er du også velkommen til at invitere dine Farup-Facebook-Venner.

Med venlig hilsen
bestyrelsen i F.S.B.G.

Affaldsindsamling 2016

I år mødte ca. 70 voksne og børn op i skolegården en herlig søndag, hvor solen skinnede dejligt til os. Pompei havde igen i år sponsoreret rundstykker til os, så da maverne var blevet fyldt med vådt og tørt, så kunne man begive sig ud på gader og stræder i og omkring Farup. Her blev der samlet mange forskellige ting ind.

Da sækkene var blevet fyldt og smidt op på traileren, så var det endnu engang tid til at få bekæmpet sulten, og her sørgede Nørre Farup Jagtforening for, at vi ikke blev skuffet. Der var pølser, brød, øl og sodavand til alle, og der var ingen, der gik sultne derfra.

Da den endelige status blev opgjort, havde der samlet været ca. 150-200 kg affald, der tidligere år havde været dobbelt så meget og nogle gange endnu mere. Det går den rigtige vej for at holde naturen ren.

Vi takker sponsorerne for velvilligt tilskud, samt alle deltagere for at tage en tørn for sognet – endnu en gang! Og en særlig tak til »Jens-betjent« (Jens Nielsen), som stod for arrangementet. Det er lækkert med frivillige kræfter.

Søren Høy Bendixen, Formand
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening

Farup matchen

Matchen blev afviklet i god stemning og med godt golfspil. Vinder: Gunnar Nissen Nielsen. Nummer 2: Peter Nielsen. Nummer 3: Anne Kristine Pedersen og Jens Vejrup. Næste år afholdes matchen den 28. april. Alle med tilknytning til Farup er velkommen til at deltage.





GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

JUNI

Søndag d. 5.	2.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 12.	3.s.e.trin. kl. 19.00
Søndag d. 19.	ingen
Søndag d. 26.	5.s.e.trin. kl. 14.00 Kaffe/afsked organister

JULI

Søndag d. 3.	kl. 10.00
Søndag d. 10.	kl. 19.00 kaffe
Søndag d. 17.	kl. 9.30 NB
Søndag d. 24.	kl. 11.00 –
Søndag d. 31.	ingen

AUGUST

Søndag d. 7.	kl. 10.00 Ruth Svendsen
Søndag d. 14.	kl. 11.00 Simon Stubkjær
Søndag d. 21.	Farup 10.00

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Som tidligere meddelt har Solveig Christiansen søgt orlov fra menighedsrådet. I hendes sted er indtrådt 1. suppleant Jens Eg Løkkegaard. Rådet har konstitueret sig som følger:

Formand Anne Kortegaard

Lundgaardsvej 63, tlf. 75422406

Næstformand Jens Eg Løkkegaard

Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008

Kassierer Mona Vejlgård

Farup Sønderby 5, tlf. 75424441

Sekretær Alma Clausen

Farup Kirkevej 27, tlf. 75411758

Kirkeværge Christina Johansson

Farup Kirkevej 26, 29431883

Sognepræst Elin Hjuler

Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612 / ehs@km.dk

Ansatte , herunder ny organist pr. 1.4.:

Graver Kent Rygaard

Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Gravermedhjælper Helge Kristensen

Jedsted

Kirkesanger Lene Nielsen

Farup Kirkevej 28

Organist Camilla Darling Bunk

Klirevænget 2

Sæt allerede nu x i kalenderen ved tirsdag d. 13. september, hvor der er **ORIENTERINGS – OG OPSTILLINGSMØDE** til det menighedsråd, som skal fungere de kommende 4 år her i sognet.

Næste menighedsrådsmøde:

Tirsdag d. 14.6. kl. 18.30 i konfirmandstuen. Møderne er offentlige. Dagsorden kan læses i kirken i mappen »menighedsrådet« 4 dage før møde. Referat efterflg. samme sted. Samt på kirkens hjemmeside www.farupkirke.dk

KIRKENS HJEMMESIDE

www.farupkirke.dk

BESØG AF PRÆSTEN

Man er altid velkommen til at kontakte mig for et besøg og en samtale. Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og kommer også, hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god idé at kontakte mig på forhånd. Elin Hjuler

INDSAMLING

Påskedag blev der samlet 336 kr. ind til fordel for KFUM&K

Kr. Himmelfartsdag 353 kr. til Folkekirkens Mission

SALMEMARATON

Efter 3 og et halvt år har folk fra sognene i Ribe domprovsti sunget sig gennem salmebogens 791 salmer! Hver fjortende dag er salme glade folk mødtes på skift i kirkerne og har sunget dagens 10 salmer. Nogle har kigget ind jævnlige, andre har været med næsten hver gang, bl.a. folk fra Farup!

I juni måned slutter det med en lille stafet:

torsdag d. 2.6. Spandet Kirke

tirsdag d. 7.6. Darum kirke

tirsdag d. 14.6. afslutning i Ribe domkirke



KONFIRMATION OG GULDKONFIRMATION

Det var, som om alle havde besluttet sig for – nu der kun var 3 konfirmander i Farup – at syng tre gange så højt! Jeg tænker på forårets konfirmations søndag. Jeg har i mine mange år som præst i Farup aldrig tidligere oplevet, NÅR dørene er gået op OG konfirman-

derne står klar til indgang OG organisten er begyndt at spille AT der så stadig snakkes livligt inde i kirken! Men det gjorde de, de 15 50 års jubilarerer, som havde sat hinanden stævne d. 8. maj sammen med årets konfirmander! Og hvor var det festligt! Og hvor de var fine, de unge. Og hvor der blev sunget! Og hvor solen skinnede! Konfirmanderne havde en dejlig dag, forlyder det. Og m.h.t. jubilarerne går rygget, at sidste mand/kvinde først gik til køjs hos Villy hen på de lyse timer! Her er et par glimt af de unge konfirmander. Guldkonfirmanderne kan ses og læses s. 5.



De tre unge konfirmander: Malthe, Sofie og Marie.

SOGNE - STI - VANDRING

Endnu en gang vil vi ud at se og høre i Farup sogn. Vi forestiller os en mindre vandretur i det sydvestlige kvarter. I disse dage »indkaldes« et lille vidende udvalg, som vil fortælle historien om bebyggelser, veje og stier på vores tur. Turen er således ikke »på plads«, men det er en del af Farup Grønnevej, lidt af Lundgårdsvej som ender ud i Kærbøl Grønnevej, der skal tilbagelægges, en del til fods men også gerne kørende. Således oplyste og trætte i fødderne slutter vi af med aftensang og kaffe i haven på Lundgårdsvej 63. (udvalget sørger for kaffe og kage, men har nogen lyst at bidrage med en kage, hører vi det gerne).

DET ER MANDAG DEN 13. JUNI KL. 19.00.

Vi mødes ved pladsen foran det kommende aktivitetshus (skolens P-plads). Vi håber på stort hyggeligt følgeskab og dejligt vejr. Arrangementet forventes at tage et par timer.

Det lille sti-udvalg v.

Anne Kortegaard, Kent, Kirsten og Elin

AFSKED ORGANISTER

Som omtalt i sidste udgave af M&M har vore to faste organister gennem mange år, Elsebeth Smidt og Ivan Jørgensen, valgt at stoppe pr. 1. april. De har dog lovet at være behjælpelige fortsat, når det brænder på. Det er vi taknemmelige for i menighedsrådet.

Fra råd og præst samt øvrige ansatte skal lyde en stor tak for de tos præstationer gennem årene – fra orgelbænken så vel som for deres medleven og engagement i kirkens liv. Ivan Jørgensen har været ansat i godt 54 år! Elsebeth Smidt, som afløser og siden »halv« i godt 44! Det er i sig selv en præstation og borger for den kontinuitet, som især inden for en gammel institution som folkekirken for alvor betyder noget. Men også udviklingen har de to »gamle« organister taget med, i form af nye ritualer, salme- og melodivalg samt ikke mindst på kollegasiden med skiftende præster, gravere, kirkesanger og menighedsråd. De to har holdt til det! Og tak for det! Menighedsrådet markerer afskeden ved gudstjenesten søndag d. 26. juni kl. 14.00 med efterfølgende kaffe i Kirkehuset. Alle er meget velkomne.

Kirkens nye organist Camilla Darling Bunk blev budt velkommen i kirken første søndag i april. Men herfra skal også lyde »et hjerteligt velkommen« til Camilla. Vi har allerede flere gange nydt orgelspillet og glæder os til det fremtidige samarbejde.

Og så lader vi ellers de tre organister selv få ordet:

Ivan Jørgensen:

Den første april fik vi en ny organist i Farup Kirke, og vi to gamle kunne trække os tilbage. Jeg skrev et stykke i Marsk og Muld, da jeg kunne holde 40 års jubilæum, og igen, da jeg havde været organist i Farup 50 år. Når jeg nu igen er blevet bedt om at skrive lidt, vil jeg først ønske Camilla velkommen. Det glædede mig meget, at Camilla ville overtage jobbet, vi har nu en virkelig dygtig organist.

Jeg har været rigtig glad for at spille i Farup, ellers var jeg ikke blevet ved så længe. Jeg har haft et godt samarbejde med præster og kirkesangere, og de sidste 20 år, hvor Elsebeth har delt jobbet med mig, har vi fint fundet ud af at dele tjenesterne.

Det er sådan, at det er præsten, der bestemmer, hvad der skal synges, men organisten bestemmer tempoet. Kirkesangeren siger »ikke for hurtigt«, og præsten vil godt have lidt mere fart på.

Man vil naturligvis gerne gøre det så godt som muligt, og derfor må man stadigvæk øve både salmer og præ-ludier. Når gudstjenesten så skal begynde, sidder man og tæller bedeslagene, hvis man ellers kan høre dem for snak. Nå, det er nu heldigvis sjældent, det sker, at snakken er så voldsom.

Der er 791 salmer i salmebogen. Der er mange, vi aldrig har haft. Der skal helst være noget menigheden kender. Men det sker, vi får en ny, og mange af de nye er tit nemmere at forstå end de, der er skrevet for flere hundrede år siden. Jeg har ikke en særlig yndlings-salme, men selvfølgelig er der nogen, jeg meget gerne spiller. Det er desværre også sådan, at en virkelig god

salme, kan blive brugt for tit. Det er altid spændende, når jeg får salmenumrene, om der er noget nyt og spændende eller noget gammelt, vi ikke har haft længe. Når nu jeg er holdt som organist, betyder det ikke, at jeg er holdt op med at komme i kirken. Jeg deltager meget gerne i gudstjenesten nede på kirkebænken, og skulle der blive brug for en afløser, træder jeg gerne til.



Og Elsebeth Smidt skriver:

Det er altid vemodigt at forlade et job, som man er glad for. Det stod ikke skrevet nogen steder, i min barndom, at jeg skulle komme til at spille orgel. Jeg lærte at spille violin, og det var dejligt, så længe der var én, der samlede nogle violinspillere til et lille orkester... men en violin alene, nej, det dur ikke, så jeg øvede mig i at spille klaver og blev efterhånden rimelig god til at spille til sang. Så en dag, efter et møde her i præstegården i Farup, var jeg så frimodig at spørge dig, Jørgensen, om jeg måtte gå op i kirken og spille lidt på orglet. Du svarede sådan noget som: »Top, så kan du afløse mig«.

Et er at opleve kirketjeneste fra kirkebænken, noget helt andet er, at sidde ved orglet og skulle sætte hænderne på tangenterne, så man bliver en del af tjenesten. Der er mange ting man skal passe på og huske, men heldigvis havde jeg en god »lidt streng« lærermester i Olav Okholm. Han fortalte, styrede mig med håndbevægelser og »sigende blikke« samt evt. en hovedrysten.

Det var flot, at menighedsrådet gav mig lov til at spille som afløser, og hjalp mig, med forhænget fra orgel – til kirkerum, da jeg gik på Kirkemusikerskolen i Løgumkloster, så jeg kunne øve mig, uden at dø af kulde!

Når man kommer ned til kirken, bliver man altid mødt med smil og en venlig bemærkning, både fra kirketjener og kirkesanger, og er der en ny og ukendt salme, kan vi nå at øve den godt igennem, i den lille time, jeg som regel er der, før tjenesten.

Jeg tror næppe, at der altid er fuld enighed i menighedsråd, eller blandt ansatte, om diverse spørgsmål, men man mærker ikke til det, for det bliver ordnet

»inden døre« og i god tone. Et godt arbejdsklima er vidunderligt... men kommer ikke af sig selv, alle er forpligtede til, hver især, at yde sit....

Jørgensen, jeg skylder dig stor tak, for den gode måde, vi har fået tjenesterne fordelt på, ja, tak for godt samarbejde.

Jeg håber og ønsker for dig, Camilla, at du vil føle dig tryk og glad for, at have fået plads på orgelbænken i Farup kirke.

Mit navn er Camilla Darling Bunk. Jeg bor i Ribe med min mand Jesper og vores to piger, Aviaja og Philippa. Til daglig underviser jeg på Katedralskolen i musik og matematik – verdens to sjoveste fag, hvis man spørger mig. Musikglæden har været en ledetråd i mit liv, og derfor blev det også til et lille kørekort i kirkeorgel og en årrække ved Ribe Domkirke som kantor- og organistassistent. Jeg har holdt pause fra organisttjansen i nogle år af hensyn til småbørn og familieliv, men børnene bliver jo større, og jeg er nu klar til at komme i gang igen. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at spille og blive en aktiv del af livet omkring Farup Kirke.



SOGNEUDFLUGT

Onsdag d. 29. juni inviterer menighedsrådet igen på udflugt. Vi skal igen sydpå! Vi kører kl. 14 fra parkeringspladsen ved det kommende aktivitetshus (skolens P-plads).

Turen går til Tønder, hvor vi skal besøge Drøhses hus. Drøhses hus er et af de mest kendte huse i Tønder, og her skal vi bl.a se kniplingeudstillingen, udlånt af Sønderborg Museum. Vi skal også have eftermiddagskaffen der, forhåbentlig i dejligt vejr, så vi kan sidde i haven. Herefter går turen gennem Møgeltonder og Højer til Ballum. Her skal vi se og høre om kirken og renoveringen af de omkringliggende huse.

Sluttelig besøger vi Klægager, som er den gamle digegreve gård. Vi skal høre om stedets historie og også have aftensmaden der. Forventet hjemkomst mellem kl. 20.00 og 20.30.

Vi håber på en dejlig tur med mange deltagere. Pris pr. person 175 kr.

Tilmelding til Alma Clausen senest d. 26.6.
tlf.: 75411758,
sms: 26351758
mail: alma.oesterlund@gmail.com

Menighedsrådet

FERIE

Sognepræsten holder ferie d. 29.7. - 18.8.
Der henvises til sognepræsten i Sct. Catharinæ kirke,
Ruth H. Svendsen, tlf. 75431156.



Af en pinseprædiken

Peter Bastian, højt anerkendt musiker, fysiker, forfatter og meget andet, blev sidste sommer i en alder af 71 år døbt. Han har altid været søgende, har mediteret og fundet megen inspiration i buddhismen. Så blev han alvorligt syg, men da var det på vej, denne vandring mod kristendommen, godt hjulpet af hans hustru, som er ny forstander for Løgumkloster Refugium. Her var det også, han blev døbt. Han havde nok ventet et stærkt gennembrud ved dåben, men det var snarere som en stille åbenbaring, fortæller han. »Som jeg kender troen« udtaler han »er det ikke noget, der hænger sammen med en bestemt oplevelse. Det er mere som et nærvær af noget overvældende, som er så usigelig tæt på, at det kan være svært at få øje på«. (Menighedsrådenes Blad 4/16).

«Og så siger han det, jeg særligt faldt over. Han siger, at det er som om han med dåben og den nye indgang i kristendommen og kirken og gudstjenesten er »ankommet i det virkelige liv«. Ankommet i det virkelige liv. Det er pinse. Det er Gud hos og med os.

»Elsker I mig, så hold mine bud«, siger Jesus i evangeliet til pinsedag. At holde Guds bud, det er at tro Jesu ord og kaste sin eksistens ind på, han er sandheden om liv og død og os. Og lade den sandhed gælde, gøre den gældende i vores liv og handle ud af det.

Hvordan! Det må vi hver især finde ud af. »Gud har skrevet sin lov i vore hjerter«. Det er der, det begynder. Så kan vi kun bede til, at det gennem os må blive til liv i verden – og bud om den Gud, der er og bliver hos sit menneske. Både når jeg oplever mig rørt af hans hellige Ånd – og når det er som jeg er mutters alene med livet og mig selv. Både når solen stråler i al sin glans, og når alting omskiftes her. At det må blive til livsmod og daglig tro og håb her i det virkelige liv. EH

Musik-café arrangement i Kirkehusets have den 18. juni kl. 14.30 -16.30

Denne eftermiddag skal vi nyde godt af, vel nok Ribes mest dedikerede musiker, nemlig Poul Kristensen. Han vil underholde os med sange, spille forskellige instrumenter, og nok også sætte os i gang med et par fælles danse.

Glæd jer til denne eftermiddag i Kirkehusets smukke have, og nyd den gode kaffe, kagerne, samværet, musikken, fællessangen og vi kunne blive ved.

**Entre 60 kr. incl. kaffe og kage.
Øl og vand kan købes.**

NB: I tilfælde af regn rykker vi inden døre.

Vel mødt! – Vi ses den 18. juni.

Med festlig sommerhilsen
Q - gruppen
FSBG



Sct. Hans aften i Farup

23. juni kl. 18.00

Vi gentager succesen fra de sidste år, og afholder Sct. Hans aften igen i år på Lauges mark fra kl. 18. Indgang ved Kirkelunden. Vi håber på ligeså stor tilslutning som de sidste år, og nu er det jo ved at være en tradition.

Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden medbragt grillmad. En grill (forhåbentlig to) står på pladsen og er klar til brug.

Ca. kl. 19 tændes bålet – igen i år forhåbentlig med en heks i toppen. Vi synger »Midsommervisen«, kombineret med andre af årstidens sange og evt. nogle børnesange.

Øl og vand kan købes!

NB: Båltaler efterlyses! Ung som gammel kan bruges. Har du et budskab eller noget, du brænder for og gerne vil indvi vi andre i, er du mere end velkommen til at melde dig.

NB-NB: Hvis du har brænde, du kan bidrage med til bålet, må du gerne aflevere det hjemme hos Lauge. Brænde uden søm modtages gerne!

Borgerforeningen glæder sig til at se alle til Sct. Hans aften tirsdag den 23. juni kl. 18 ved Kirkelunden!

På vegne af
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen, formand.